

A Chance To Die The Life And Legacy Of Amy Carmichael Elisabeth Elliot

Yeah, reviewing a book A Chance To Die The Life And Legacy Of Amy Carmichael Elisabeth Elliot could increase your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, talent does not suggest that you have fantastic points.

Comprehending as without difficulty as understanding even more than further will pay for each success. next to, the publication as well as perspicacity of this A Chance To Die The Life And Legacy Of Amy Carmichael Elisabeth Elliot can be taken as skillfully as picked to act.

Gevallen god Kate Atkinson 2015-05-04 'Inmiddels was de oorlog voor hem een wirwar van willekeurige beelden die hem in zijn slaap achtervolgden: de Alpen in het licht van de maan, een propellerblad dat door de lucht vloog, een bleek gezicht in het water. Nou, succes dan maar. Nu eens de penetrante stank van sering, dan weer een lieflijk zuiver danswijsje. En altijd kwam aan het eind van de nachtmerrie het onvermijdelijke einde zelf...' Teddy, de geliefde jongere broer van Ursula Todd uit Leven na leven, dichter in spe, RAF-piloot, echtgenoot en vader, heeft in de Tweede Wereldoorlog veel doorstaan, maar niets viel hem zo zwaar als verder te moeten leven in een toekomst die hij nooit had verwacht. Gevallen god bewijst eens te meer dat Kate Atkinson een van onze grootste schrijvers is.

The Identified Life of Christ Joe Norvell 2005-06-01

Stad in brand Don Winslow 2022-04-26 Weergaloos eerste deel in nieuwe trilogie van een van Amerika's grootste verhalenvertellers. Providence, 1986. De negenentwintigjarige Danny Ryan is een hardwerkende havenarbeider, een liefhebbende echtgenoot, een loyale vriend en af en toe 'mankracht' voor het Ierse misdaatsyndicaat dat toezicht houdt op een groot deel van de stad. Danny wil niets liever dan zijn leven veranderen en droomt ervan om opnieuw te beginnen, ergens ver weg, samen met zijn vrouw Terri. Maar als er een oorlog uitbreekt tussen rivaliserende bendes, raakt hij verwickeld in een conflict waar hij niet aan kan ontsnappen. Danny moet alles op alles zetten om zijn 'familie' te beschermen: de vrienden die als broers voor hem zijn. Stad in brand is het eerste deel in een weergaloze nieuwe trilogie over de Ierse en Italiaanse misdaatsyndicaten in het Amerika van de jaren tachtig en negentig. Over het werk van Don Winslow: 'Stad in brand onderzoekt klassieke thema's als loyaliteit, verraad, eer en corruptie aan beide kanten van de wet. Dit is een hedendaagse Ilias, geschreven door een van Amerika's grootste verhalenvertellers.' Stephen King 'Alle grote thema's van het thrillergenre uitgedrukt in snedige dialogen.' de Volkskrant 'Verbluffend en urgent.' The New York Times

Utopia Thomas More 1885

From Jerusalem to Irian Jaya Ruth Tucker 2004 A revised edition of a highly acclaimed textbook on the history of Christian missions.--From publisher's description.

Eens Christens reize naar de eeuwigheid John Bunyan 1863

The Missionary Call M. David Sills 2018-07-03 What is God calling you to do? Christ called His followers to take the gospel to the ends of the earth. Simple enough, right? But not everyone can go to the ends of the earth, or we'd be abandoning the lost here at home. So, how are people supposed to determine whether they should stay or go, whether or not they've received "the call"? This updated edition of The Missionary Call explores the biblical, historical, and practical aspects of discerning and fulfilling God's call to serve as a missionary. Using Scripture and lessons from actual missionaries, Dr. Sills cuts through the prevailing confusion to offer much needed biblical wisdom and clarity. This volume also includes pertinent new content on: how business professionals overseas can participate in missions the advantages and disadvantages of using technology to do missions work long-distance how globalization and urbanization are changing missions today the pros and cons of short-term mission trips and how to do them effectively and more!

50 Women Every Christian Should Know Michelle DeRusha 2014-09-09 Throughout history, countless women have boldly stepped out in faith and courage, leaving their indelible mark on those around them and on the kingdom of God. In lively prose Michelle DeRusha tells their stories, bringing into focus fifty incredible heroines of the faith. From Catherine of Siena, Teresa of Avila, and Anne Hutchison to Susanna Wesley, Harriet Tubman, and Corrie ten Boom, women both famous and admirable live again under DeRusha's expert pen. These engaging narratives are a potent reminder to readers that we are not alone, the battles we face today are not new, and God is always with us in the midst of the struggle.

De jongen die in de hemel was Todd Burpo 2011-10-21 De jongen die in de hemel was is het bijzondere verhaal van de vierjarige Colton, die op stel en sprong moest worden geopereerd aan een acute blindedarmontsteking. De artsen onderkenden te laat dat de situatie levensbedreigend was, en tijdens de operatie krijgt Colton een hartstilstand.

Wonder boven wonder herstelt Colton en niet lang daarna begint hij te vertellen over de operatie: dat hij de artsen met hem bezig zag en dat hij zijn vader in een aparte kamer op zijn knieën zag bidden. De familie weet niet zo goed wat ze ermee aan moet, maar al snel hopen de bewijzen zich op. Colton vertelt dat hij zijn zusje, wier leven na drie maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, zijn overgrootvader en zelfs Jezus heeft gezien. Over al deze mensen weet hij details die hij nooit had kunnen weten en de familie realiseert zich gaandeweg dat ze Colton wel moeten geloven...

Een nieuwe aarde Eckhart Tolle 2012-12-06 Eckhart Tolle, bekend van 'De kracht van het Nu', geeft in 'Een nieuwe aarde' de blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we werkelijk geluk zullen kennen. Eckhart Tolle heeft in 'Een nieuwe aarde' een duidelijke boodschap voor ons: het is vijf voor twaalf voor de mensheid en voor onze aarde. Tolle wijt dit aan ons ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand en vijanden. Dit heeft ons gebracht waar we nu zijn: aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we ons ego durven loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. Het is hoog tijd voor een collectieve bewustzijnsformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen gaat 'Een nieuwe aarde' in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt. Gebaseerd op de inzichten uit zijn wereldwijde bestsellers 'De kracht van het nu', wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.

Pinokkio Walter Elias Disney 1977 Wonderlijke belevenissen van een tot leven gekomen houten pop.

Nooit verliefd Abbi Glines 2014-09-19 `Ik hou van Rush! Wat een heerlijk boek. Goodreads.com Rush hield een geheim voor haar verborgen dat haar hele wereld verwoestte, haar hele leven was één grote leugen. Blaire bleef desondanks van hem houden en wist dat ze hem nooit zou kunnen vergeten. Nu is ze weer thuis en moet ze opnieuw beginnen, doorgaan met haar leven totdat er iets gebeurt wat haar leven opnieuw op zijn kop zet. Wat zou je doen als de persoon die je eigenlijk niet meer kan vertrouwen degene is bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je liegt, verstopt je, ontwijkt en bidt dat je zonden nooit geopenbaard zullen worden. Nooit verliefd is het zinderende tweede deel in de populaire Verboden vrucht-serie van de Amerikaanse bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush stoten elkaar af als twee magnetische polen, maar de aantrekkingskracht tussen hen is tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar of ze ooit samen zullen eindigen? `Fantastische serie. Ik heb gelachen en gehuild, een geweldig boek. Amazon.com

Harlem Shuffle Colson Whitehead 2021-09-14 De onderwereld van Harlem in de jaren '60 frustreert de ambities van een (deels) keurige meubelverkoper in dit verhaal vol roofovervallen, afpersing en zwendel, gesitueerd in een roerig New York. 'Harlem Shuffle' van Colson Whitehead gaat over Ray Carney, een beschaafde meubelverkoper die voor zijn klanten en burens in 125th Street een fatsoenlijk leven probeert te leiden. Zijn vrouw is in verwachting van hun tweede kind, en ook al wonen ze in een krap appartement te dicht bij het metrospoor: hij heeft veel bereikt, hij is tevreden. Wat weinig mensen weten, is dat Ray afkomstig is uit een geslacht van bendeleden en boeven, en dat zijn brave burgermansbestaan barsten begint te vertonen. Barsten die steeds groter worden dankzij zijn louche, onfortuinlijke neef Freddie, die dankbaar gebruikmaakt van Rays keurige façade – en hem ondertussen steeds dieper de Harlemse onderwereld in sleurt. Terwijl Ray worstelt met zijn dubbelleven begint hij steeds duidelijker in te zien wie de touwtjes in handen heeft in Harlem. Lukt het Ray om hier zonder kleerscheuren uit te komen – om zijn neef te redden, zijn deel van de winst te pakken en tegelijkertijd zijn reputatie hoog te houden?

In het oranje ochtendlicht Nina Riggs 2017-07-31 In het onberispelijke oranje licht van Nina Riggs is het hartverscheurende verhaal van een vrouw die licht vond in de diepste duisternis. 'Doodgaan is niet het einde van de wereld,' vertrouwt haar moeder, die op dat moment niet lang meer te leven heeft, Nina Riggs toe. Dat neemt niet weg dat de klap groot is als Riggs op haar achtendertigste te horen krijgt dat ze een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. De dood zit haar op de hielen. Wat is de betekenis van leven als de dood nadert? Hoe bereid je je voor op een definitief afscheid van je dierbaren? Met de weergaloze essays van Montaigne en Emerson als leidraad beschrijft Riggs hoe het is als schrijver, als moeder en als echtgenote verder te leven na zulk intens droevig nieuws. Van de kleine, dagelijkse handelingen tot de moeilijke gesprekken die ze moet voeren met haar twee jonge zoontjes: Riggs beschrijft haar laatste maanden vol warmte, met lichtheid en humor. In het onberispelijke oranje licht is een inspirerend, ontroerend en vooral enorm levensbevestigend boek over onze sterfelijkheid.

De monnik die zijn Ferrari verkocht Robin Sharma 2020-04-25 Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooiën en intenser, gelukkiger en harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende vertelling, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd met messcherpe zakelijkheid van

het Westen. Een boek dat u stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.

A Chance at Life: Stories of Inspiration and Hope for Foster and Adoptive Parents of Abused Children Elaine Rose Penn 2010-06 A Chance At Life: Stories of Inspiration and Hope for Foster and Adoptive Parents of Abused Children is a compilation of true short stories told from the point of view of a foster parent who shares her experiences of success, failure, and courage, with helpful advice mixed in. People who have provided loving homes to children with abused pasts, as well as adults who were victimized by violence as children, will find this poignant collection of stories filled with humor, hope, and wisdom

Neverworld Wake Marisha Pessl 2018-07-03 Beatrice heeft haar vrienden al een jaar niet meer gezien. Ooit vormden ze een hechte groep en waren ze populair op school, tot de onverwachte, mysterieuze dood van een van hen alles veranderde. Wanneer ze wordt uitgenodigd voor een besloten feestje met de oude groep besluit ze te gaan, in de hoop meer te horen over de dood van Jim. Maar in de loop van de avond merkt ze dat ze te ver uit elkaar zijn gegroeid en geeft ze de hoop op dat ze ooit zal weten wat er toen is gebeurd. Dan wordt het ochtend. Het stormt hard, en er klopt een mysterieuze man aan. Hij vertelt iets wat niet waar kan zijn: de vijf vrienden zitten vast in de tijd, een probleem dat alleen kan worden opgelost als ze een gruwelijke beslissing nemen. Voor Beatrice is dit de laatste kans om achter de waarheid te komen, en haar enige kans om te kunnen overleven. De Neverworld Wake is begonnen.

Ben Carson Janet Bengel 2014-01-31 "As a child growing up in Detroit, Ben Carson (1951-) has a dream of becoming a physician, a dream that rose out of struggles with poverty, racism, and poor grades. As Ben persevered and strove for academic excellence, his life became one of compassion and service"--Amazon.com.

De rode leeuw Maria Szepes 2011-05-01 De rode leeuw beschrijft de zoektocht van de ongelukkige Hans Burgner, die na de dood van zijn vader een angst ontwikkelt voor het onafwendbare: de dood. Geobsedeerd door geruchten over een levenselixer gaat hij in de leer bij een mysterieuze geneesheer en alchemist. Door zijn gekmakende behoefte het elixer te bezitten vermoordt hij zijn leermeester. Spiritueel onervaren als hij is, brengt het elixer hem geen verlossing, maar juist vervloeking. Na het gedronken te hebben begint Hans reis door de tijd waarbij hij elke eeuw opnieuw geboren wordt, maar wel met dezelfde ziel en dus ook met dezelfde ervaringen en herinneringen. De lezer wordt meegetrokken in de labyrintische zoektocht naar de verlossing van zijn vloek. Wanneer Hans zich in de achttiende eeuw aansluit bij de magiërs van graaf St. Germain bepaalt het lot een nieuwe straf voor zijn vroegere zonde: hij wordt herboren aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

A Chance to Die Elisabeth Elliot 2005-05-01 A Chance to Die is a vibrant portrayal of Amy Carmichael, an Irish missionary and writer who spent fifty-three years in south India without furlough. There she became known as "Amma," or "mother," as she founded the Dohnavur Fellowship, a refuge for underprivileged children. Amy's life of obedience and courage stands as a model for all who claim the name of Christ. She was a woman with desires and dreams, faults and fears, who gave her life unconditionally to serve her Master. Bringing Amma to life through inspiring photos and compelling biographical narrative, Elisabeth Elliot urges readers to examine the depths of their own commitment to Christ.

De dochter van de imker Santa Montefiore 2014-04-15 1937. De jonge Grace Hamblin trouwt met haar jeugdliefde Freddie, maar intussen koestert ze heimelijk een vurige liefde voor een knappe aristocraat van wie ze weet dat hij nooit van haar zal zijn. Als Freddie acht jaar later uit de oorlog terugkeert als een gebroken man die bovendien een groot geheim met zich meedraagt, loopt het huwelijk stuk. 1973. Trixie Valentine is verliefd op Jasper, zanger van een Britse rockband die de zomer doorbrengt op het kleine eilandje bij de kust van Cape Cod waar Trixie is opgegroeid. Gefrustreerd door haar beschermde, geïsoleerde jeugd vat Trixie het plan op er na de zomer vandoor te gaan met haar geliefde. Ze wil niet zo worden als haar moeder Grace, die sinds ze haar man Freddie heeft verlaten tuiniert voor de rijkere eilandbewoners. Ze snapt niets van haar moeders obsessie met bijen en verlangt naar een groots en meeslepend leven. Tot ze erachter komt dat de zwijgzame Grace een pijnlijk verleden met zich meedraagt...

Terug naar Wharton Park Lucinda Riley 2012-02-15 Een wereld verscheurd door oorlog, twee families voor altijd verbonden door geheimen... Als kind bracht Julia Forrester vele gelukkige uren door in de kas van het landgoed Wharton Park, waar haar grootvader de tropische planten verzorgde. Als ze jaren later getroffen wordt door een familietragedie, keert Julia terug naar Wharton Park, waar ze zich altijd zo thuis voelde. Het huis is inmiddels geërfd door de charismatische Kit Crawford, die het grondig laat renoveren. Daarbij wordt een decennia oud dagboek ontdekt, waarmee Julia en Kit naar Julia's grootmoeder gaan. Zij vertelt hun over de gebeurtenissen die Wharton Park voor altijd hebben veranderd. Zo komen zij terecht in de oorlogsjaren, in de wereld van het jonge stel Olivia en Harry Crawford, die gedreven door passie en plichtsbesef het geluk van toekomstige generaties zullen beïnvloeden. Ook dat van Julia... Terug naar Wharton Park voert de lezer mee van het door de Tweede Wereldoorlog geteisterde Europa en Thailand naar het hedendaagse Engeland en de Provence. 'Een meeslepende, hartverscheurende en gelaagde roman.' Grazia magazine Voor liefhebbers van meeslepende romans als Leila Meachams Rozen, Kate Mortons Het geheim van de zusters en Victoria Hislops Het eiland

Redenen om te blijven leven Matt Haig 2015-10-08 Op zijn vierentwintigste stort het leven van Matt Haig volledig in. Hij ziet geen enkele uitweg, geen reden meer om te bestaan. Dit is het verhaal van hoe hij zijn depressie overwon, een ziekte die hem bijna vernietigde, en hoe hij opnieuw leerde met volle teugen van het leven te genieten. Redenen om te blijven leven is meer dan een memoire: het is een ontroerende, grappige en vreugdevolle zoektocht naar hoe om te gaan met depressie.

A Worldly Christian Dyron B. Daugherty 2021-01-01 Stephen Neill (1900-1984) was a towering figure of twentieth-century global Christianity, but was in many ways a broken man who faced profound and crippling struggles. A Worldly Christian charts the extraordinary but often tragic life of a global Christian pioneer par excellence in a church that

diversified dramatically during his lifetime. Privileged to live in radically different cultural contexts over the course of his life, Neill excelled by turns as a missionary and bishop in India, an ecumenist in Geneva, a professor in Hamburg and Nairobi, and a prolific author of some seventy books and hundreds of articles upon his retirement to the UK. Throughout this varied career, he shared his tremendous knowledge of the world Christian movement with scholars, clergy and laypersons alike. Many will find his story compelling, from Christian scholars to all those who have cherished his influential body of work and benefit from his legacy.

De geheime tuin Frances Hodgson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. 'Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,' fluisterde ze. 'Misschien is hij wel van de tuin!' Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: 'Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.' The Secret Garden van Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.

Als de rook om je hoofd is verdwenen Caitlin Doughty 2014-10-25 In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op achtjarige leeftijd een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop haar ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en besluit daarom op twintigjarige leeftijd in een crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder iets te verbloemen over het dode lichaam, het ophalen van lijken, de preparatie in het crematorium, de verbranding, de verwerking van botten en het verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor maakt ze de dood bespreekbaar.

Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910 komt bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd ter wereld, schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal ze het ook doen?

Kleine meid (4,95 editie) Sophie Hannah 2011-10-06 Sophie Hannah is de koningin van de psychologische spanning. Nicci French, Simone van der Vlugt, SJ. Watson behoren tot haar fans. 'Kleine meid' is een huiveringwekkend en beklemmend boek. Alice' echtgenoot David zou op hun twee weken oude dochtertje passen, maar wanneer Alice teugkomt van de sportschool en de babykamer inloopt, begint een ware nachtmerrie: in het wiegje ligt een kind dat ze nog nooit eerder gezien heeft. David beweert bij hoog en laag, en op steeds agressievere toon, dat Alice ofwel gek geworden is, ofwel liegt. Hoe kan Alice de politie overtuigen van het tegendeel voor het te laat is? Een week later zijn Alice en de baby verdwenen. Weggelopen, gekidnapt, vermoord? 'Kleine meid' is een angstaanjagende psychologische thriller over hoever een moeder gaat om haar kind te redden.

Zo heb ik ook jou liefgehad Ron Hall 2018-06-06 Dit ongelooflijke, waargebeurde verhaal geeft een ontroerend inkijkje in het hart van een dappere vrouw- en in het vaderhart van God. Deborah krijgt een droom met een bijzondere opdracht. Hij lijkt onmogelijk en onwaarschijnlijk - maar Deobrah doet er alles aan om hem te verwezenlijken. Als ook Deborah's man overtuigd raakt, beginnen er prachtige dingen te gebeuren. Maar dan wordt Deborah ernstig ziek. Wat zal er van haar droom terechtkomen?

De jaagster Kate Quinn 2019-08-20 Het is 1946. De Britse oorlogscorrespondent Ian Graham is erop gebrand de vrouw te pakken te krijgen die bekendstaat als die Jägerin – de jaagster. De vrouw heeft gruwelijke misdaden gepleegd, maar daarnaast wordt Ian gedreven door een heel persoonlijke reden. Het lijkt een onmogelijke opgave om haar te vinden, tot hij Nina Markova ontmoet, een Russische pilote die tijdens de oorlog in vijandelijke handen viel maar wist te ontsnappen. Zij is de enige die ooit oog in oog heeft gestaan met de jaagster en het heeft overleefd. Ondertussen maakt de zeventienjarige Jordan in Amerika kennis met de nieuwe verloofde van haar vader, een vrouw met een licht Duits accent en een verleden waarover ze niet wil praten... De jaagster is een razendspannend verhaal vol waargebeurde historische feiten, liefde en verraad, dat van het begin tot het einde boeit. Over De jaagster 'Razend spannend boek vol waargebeurde historische feiten, liefde en verraad.' - Story

Over rouw Elisabeth Kübler-Ross 2012-04-24 In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide, gaan zij en haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing, kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een helende kracht kan verlenen.

Reflections Musings of an Old Missionary Joseph F. Conley 2009-07-08

Bidden met de psalmen

1995 Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking met het Onze Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945).

Onversneden Christendom C.S. Lewis 2021-10-02 In 'Onversneden christendom' legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.

Mao Jung Chang 2008 Kritische biografie van de Chinese leider (1893-1976).

Daar waar de rivierkreeften zingen Delia Owens 2020-01-27 In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar eentje opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis van het diepe zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier zelf vandaan komt. Haar prachtige, dampende proza is onvergetelijk.

Voordat de koffie koud wordt Toshikazu Kawaguchi 2020-08-11 Een moderne bestseller uit Japan. Voor de lezers van De kat van Takashi Hiraide en Als katten van de wereld verdwijnen van Genki Kawamura In een steegje in Tokio zit al meer dan honderd jaar een café dat zorgvuldig gebrouwen koffie schenkt. Dit cafeetje biedt de klanten een unieke ervaring: de kans om terug in de tijd te reizen. Voordat de koffie koud wordt beschrijft vier prachtige verhalen van café-gasten die het verleden een bezoekje willen brengen. De eerste wil de man die haar verliet confronteren, de tweede wil een brief terugvinden van haar man wiens geheugen is verdwenen door de ziekte van Alzheimer, de derde wil haar zus voor een laatste keer spreken en de vierde wil haar dochter voor de eerste keer ontmoeten. Maar de reis naar het verleden is niet zonder risico: de gasten moeten naar het heden terugkeren voordat hun kopje koffie koud geworden is.

A Vision for the Aging Church James M. Houston 2011-10-10 James M. Houston and Michael Parker believe now is the time for the church to offer ministry to its increasing numbers of seniors and to benefit from ministry they can offer. They issue an urgent call to reconceive the place and part of the elderly in the local congregation, showing that seniors aren't the problem--they are the solution.

A Chance to Die Elisabeth Elliot 2021-03-16 A Chance to Die is a vibrant portrayal of Amy Carmichael, an Irish missionary and writer who spent fifty-three years in south India without furlough. There she became known as "Amma," or "mother," as she founded the Dohnavur Fellowship, a refuge for underprivileged children. Amy's life of obedience and courage stands as a model for all who claim the name of Christ. She was a woman with desires and dreams, faults and fears, who gave her life unconditionally to serve her Master. Bringing Amma to life through inspiring photos and compelling biographical narrative, Elisabeth Elliot urges readers to examine the depths of their own commitment to Christ.

In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien 2011