

The Cottage At Glass Beach Heather Barbieri

If you ally dependence such a referred The Cottage At Glass Beach Heather Barbieri ebook that will present you worth, acquire the enormously best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as well as launched, from best seller to one of the most current released.

You may not be perplexed to enjoy every books collections The Cottage At Glass Beach Heather Barbieri that we will unquestionably offer. It is not something like the costs. Its about what you compulsion currently. This The Cottage At Glass Beach Heather Barbieri, as one of the most lively sellers here will no question be accompanied by the best options to review.

Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.

The Cottage at Glass Beach Heather Barbieri 2012-05-15 Heather Barbieri follows her acclaimed Gaelic-tinged drama The Lace Makers of Glenmara with the resonant tale of a woman who, in the wake of scandal, flees to a remote Maine island to reconnect with her past—and to come to terms with the childhood tragedy that has haunted her for a lifetime. Set on the rugged New England coast, Barbieri's The Cottage at Glass Beach strikes the perfect balance between high lit and mainstream women's fiction, infusing a potent and unforgettable love story with unforgettable characters that will remain with you long after the final chapter. Richly evocative, Barbieri's narrative of intimacy, struggle, and redemption will call out to readers of Joanne Harris, Alice Hoffman, and other modern masters of drama.

Uit de sleur Ruth Rendell 2014-07-01 Niemand deelt de zorgen van meneer Parsons rondom de verdwijning van zijn vrouw. Totdat ze twee dagen later in het bos gevonden wordt. Vermoord. Er zijn geen getuigen en het slachtoffer stond bekend om haar onbeduidende, saaie leven. Inspecteur Wexford heeft slechts één aanwijzing: een lipstick die naast het lichaam gevonden werd. Om de moordenaar te kunnen vinden, moet Wexford hard op zoek naar een motief. Want wat hij niet begrijpt is hoe zo'n onopvallende vrouw het slachtoffer kon worden van deze gepassioneerde en gewelddadige misdaad. Uit de sleur (From Doon with Death) is het allereerste boek van

Ruth Rendell en introduceert de inmiddels wereldberoemde inspecteur Wexford.
Zomerzusjes Elin Hilderbrand 2019-03-28 'Perfect voor een dag op het strand.' People
Harper Frost fladdert door het leven en trekt zich van niets en niemand iets aan. Haar
tweelingzus Tabitha is elegant en beschaafd, en doet alles volgens de regels. Ze lijken
uiterlijk dan misschien als twee druppels water op elkaar, hun karakters hadden niet
meer van elkaar kunnen verschillen en de zusjes zijn dan ook al jaren van elkaar
vervreemd. Wanneer een familiecrisis hen dwingt een team te vormen – of in elk geval
te doen alsof – beseft de tweeling dat de speciale band die ze hebben misschien toch
belangrijker is dan de verwijten die hen uit elkaar hebben gedreven. Zijn ze in staat om
de strijdbijl en hun onderlinge rivaliteit te begraven en opnieuw te beginnen? De pers
over Zomerzusjes 'Sensueel, hartverwarmend en meeslepend. Ik ben dol op de boeken
van Elin Hilderbrand en kan niet wachten tot er weer een nieuwe uitkomt.' Santa
Montefiore 'Intelligent escapisme met een warm hart.' Kirkus Reviews 'Herkenbare
familierelaties vermengd met levendige beschrijvingen van het landschap zorgen
samen voor een heerlijke leeservaring.' Library Journal

Regen en sterren Maeve Binchy 2013-12-12 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook
uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype
zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Regen en sterren Vier vreemden raken onverwacht bij elkaar
betrokken door een ongeluk dat zich in de baai van hun Griekse vakantie-eiland
voltrekt. De Ierse Fiona heeft alles achtergelaten om met haar geliefde de wereld door
te trekken – maar dan laat hij zijn ware gezicht zien. Elsa, een succesvolle Duitse
presentatrice, lijkt ergens voor op de vlucht te zijn. De stille Engelse David ziet vol
tegenzin zijn toekomst als zakenman tegemoet. En de Amerikaanse Thomas mist zijn
zoontje enorm sinds zijn scheiding. Waarom zoekt hij hem niet op? Maeve Binchy
(1940-2012) is wereldwijd geliefd vanwege haar warme schrijfstijl en overtuigende
personages. Van haar hartverwarmende boeken zijn wereldwijd ruim twintig miljoen
exemplaren verkocht.

Women's Fiction: A Guide to Popular Reading Interests Rebecca Vnuk 2013-09-17
Offering a fresh perspective on women's fiction for a broad reading audience—fans as
well as librarians—this book defines and maps the genre, and describes hundreds of
relevant titles.

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop
zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in
als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor
Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een

voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Het wilde land Anne Rivers Siddons 2015-01-27 Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangestaan. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.

De bannelingen Christina Baker Kline 2021-05-19 In de roman De bannelingen van Christina Baker Kline wordt een jonge Britse gouvernante vals beschuldigd van diefstal en verbannen naar een strafkolonie in Australië. De overtocht is vol ontberingen. De bannelingen, de nieuwe roman van Christina Baker Kline, speelt zich af in het Engeland en Australië van de negentiende eeuw, toen Britse veroordeelden naar Australië werden verbannen. Londen, 1840. De jonge gouvernante Evangeline raakt ongehuwd zwanger en wordt valselijk beschuldigd van diefstal, waarna ze wordt veroordeeld tot ballingschap op Van Diemen's Land, een strafkolonie in Australië. Tijdens de overtocht raakt ze bevriend met de strijdvaardige Hazel, die zich over haar ontfermt. Hazel is gepokt en gemazeld maar heeft een hart van goud, en raakt in Australië ook betrokken bij het leven van Mathinna, een Aboriginalmeisje dat 'geadopteerd' is door de nieuwe gouverneur. Hij beschouwt haar echter eerder als een curiositeit dan als een kind. Aan de hand van het leven van deze drie jonge vrouwen neemt Christina Baker Kline in De bannelingen de lezer op verbluffende wijze mee naar een zwarte bladzijde uit de Britse geschiedenis. 'Hoopvol en hartverscheurend tegelijkertijd. In deze prachtige roman wordt niet weggekeken van de wreedheden van de strafkolonie, maar worden de moed en weerbaarheid gevierd van zowel de bewoners als de pioniers om, vrijwillig of niet, een nieuw leven op te bouwen.' – Library Journal (starred) 'Grandioos! Dit stuk geschiedenis heeft op fantastische wijze een gezicht gekregen door een van onze allerbeste historischeromanschrijvers. Deze fascinerende negentiende-eeuwse variant van Orange Is the New Black is subtiel, intelligent en overrompelend.' – Kirkus Reviews (starred)

Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om een beroemd zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het werkelijk betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en vriendschap.

Nog vijf dagen Julie Lawson Timmer 2015-10-14 De debuutroman 'Nog vijf dagen' van Julie Lawson Timmer is perfect voor fans van Jojo Moyes' 'Voor jou' en Lisa Genova's 'Ik mis mezelf'. Mara, een 42-jarige succesvolle advocaat, lijdt aan de ziekte van

Huntington – een ongeneeslijke ziekte die haar van de controle over haar lichaam berooft. Over vijf dagen neemt ze afscheid van haar man Tom en dochtertje Lakshmi. Scott en zijn vrouw Laurie nemen over vijf dagen afscheid van hun pleegzoon Curtis, die teruggaat naar zijn biologische moeder die dan vrijkomt uit de gevangenis. Scott en Mara kennen elkaar van een internetforum voor ouders van geadopteerde kinderen, en ze delen een bijzondere vriendschap. Terwijl hun werelden volledig op hun kop staan, proberen ze tegelijk de laatste dagen met hun geliefden zo gewoon mogelijk te houden. 'Nog vijf dagen' is een ontroerende, rauwe roman over afscheid nemen en hoe het is als je de controle over je leven verliest.

Kunstgeschiedenis voor Dummies / druk 1 Jesse Bryant Wilder 2010-02

De geheimzinnige tuin Sarah Jio 2017-03-09 Van Sarah Jio's debuut Die avond aan het meer zijn ruim 8000 exemplaren verkocht en het verscheen als Libelle-bookazine Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bloeit in het geheim het laatste exemplaar van een bijzondere boom, verborgen op een Engels landgoed. De boom, een camelia met de naam Middlebury Pink, is veel geld waard. De Amerikaanse amateurbiologe Flora wordt door een internationale bende ingehuurd om in het landgoed te infiltreren en de boom te vinden. Haar zoektocht brengt haar totaal onverwacht een nieuwe liefde, maar haar prille geluk wordt overschaduwed door de ontdekking van een aantal gruwelijke misdaden. Meer dan een halve eeuw later neemt tuinarchitect Addison haar intrek in het landhuis, dat nu eigendom is van de familie van haar echtgenoot Rex. De gedeelde liefde voor mysteries wordt aangewakkerd door de vondst van een oud notitieboekje van de tuinman, en een geheimzinnige tuin. Maar de pagina's van het notitieboekje wijzen op duistere zaken, die ooit op ingenieuze wijze verhuld werden. Het gevaar waar Flora destijds tegenover stond blijkt nog zeer sterk aanwezig – zal Addison haar lot delen? De pers over de boeken van Sarah Jio 'Een fascinerend verhaal over liefde, verlies, schuld en vergeving.' Publishers Weekly 'Dit spannende verhaal doet veel denken aan de stijl van de populaire auteur Nicholas Sparks.' NBD Biblion 'Een betoverend verhaal.' Kirkus Reviews

De boekwinkel Deborah Meyler 2013-12-18 Esmee studeert kunstgeschiedenis in New York. Ze houdt van de stad en is stapelverliefd op haar vriend. Tot Mitchell haar dumpst - net voordat ze hem wil vertellen dat ze zwanger is. Esmee besluit haar kind alleen op te voeden. Ze vindt een baantje bij De Uil, een rommelige tweedehands boekwinkel in Manhattan, met een kleurrijke personeelsbezetting en een aantal tijd-, tact- en thuisloze vaste bezoekers. In De Uil voelt Esmee zich op haar gemak. Tot de berouwvolle Mitchell alles op alles zet om haar terug te krijgen.

Russische winter Daphne Kalotay 2010-10-20 Russische winter is een indrukwekkende roman over het leven van kunstenaars en schrijvers onder een totalitair regime, het gebrek aan de vrijheid om te schrijven wat je wilt, te reizen of lief te hebben. Daarbij is het een prachtig portret van intense liefde en vernietigende jaloezie die uiteindelijk leiden tot desastreus verraad. Nina Revskaya was in de jaren vijftig de prima ballerina van het Bolsjoi Ballet, tot zij ontsnapte naar het Westen. Tientallen jaren later woont zij in Boston en besluit haar beroemde collectie juwelen te verkopen om voor altijd een streep onder haar verleden te zetten. In plaats daarvan wordt ze overspoeld door herinneringen aan haar moederland en de gebeurtenissen die haar leven destijds hebben bepaald: haar vriendschap met buurmeisje Vera, wier ouders werden gedeporteerd naar een werkkamp, haar glamoureuze leven als prima ballerina terwijl

de Sovjet-Unie leed onder de dictatuur, en haar stormachtige relatie met Viktor, een charismatische dichter wiens politieke eigenzinnigheid grote problemen veroorzaakte voor hen allebei. Haar halve leven heeft Nina haar geheimen bewaard, maar twee mensen weigeren het verleden te laten rusten: Drew, een weetgierige werkneemster van het veilinghuis, en Grigori, een professor Russisch die denkt dat Nina de sleutel heeft tot zijn eigen in nevelen gehulde afkomst. Samen zetten ze een reeks onthullingen in gang die de levens van alle betrokkenen zullen veranderen.

De benedenrivier Paul Theroux 2012-08-28 Ellis Hock had nooit gedacht dat hij nog naar Afrika terug zou keren. Hij drijft een ouderwetse herenmodezaak in een dorp in Massachusetts, maar droomt nog steeds van zijn Afrikaanse Eden, het dorp aan een geïsoleerde benedenrivier in Malawi waar hij vier jaar als schoolmeester doorbracht. Als zijn vrouw bij hem weggaat en zijn dochter haar deel van het testament al wil opeisen, beseft hij dat er maar één plek op aarde is waar hij naartoe kan: het dorp in Malawi waar hij ooit gelukkig was. Hij treft een veranderd dorp aan: de school die hij heeft gebouwd is in verval geraakt, de kerk en de kliniek zijn verdwenen, de bevolking is verarmd en apathisch. Ze herkennen hem nog wel de blanke man die niet bang is voor slangen en ontvangen hem met open armen. Maar is dit nieuwe leven een ontsnapping of wordt hij in de val gelokt?

Als ik weg ben Laura Lippman 2015-09-15 Stephen King en Harlan Coben zijn grote fans van deze prijswinnende auteur Als Bambi Gottschalk Felix Brewer ontmoet, windt hij haar om zijn vinger met allerlei extravagante beloften. Ze trouwen en dankzij zijn lucratieve handeltjes komen Bambi en hun drie dochters niets tekort. Tot Felix jaren later spoorloos verdwijnt. Bambi heeft geen idee waar hij – of zijn geld – is, maar vermoedt dat zijn minnares Julie het wel weet. Tien jaar later wordt Julies lichaam gevonden. Van Felix is nog steeds geen spoor te bekennen. Na zesentwintig jaar wordt de moordzaak heropend. Een web van geheimen en leugens dat drie decennia omspant wordt ontrafeld. Alles wijst erop dat Felix de verbindende factor is. En Bambi en haar kinderen tasten nog steeds in het duister... In de pers 'Lippman is een ware aanwinst.' Vrij Nederland 'Haar boeken zijn geweldig.' Harlan Coben 'Lippman heeft de literaire wereld verrijkt.' Chicago Sun

Ik kan je bijna aanraken Colleen Oakley 2018-07-03 'Op een keer kuste een jongen me, en ging ik bijna dood...' Jubilee Jenkins heeft een zeldzame allergie voor menselijke huidcellen; zelfs een lichte aanraking van iemand kan haar al fataal worden. Nadat ze jarenlang haar huis niet heeft verlaten, moet ze noodgedwongen de deur weer uit. Haar moeders toelage is gestopt, en ze zal dus een baan moeten zien te vinden. Gewapend met handschoenen en lange mouwen gaat ze de confrontatie met de buitenwereld aan. Ze redt zelfs met gevaar voor eigen leven een kind uit het water en ontmoet zo Eric, de vader van het briljante, maar getraumatiseerde jongetje. Eric en Jubilee groeien steeds meer naar elkaar toe, maar een liefdesrelatie lijkt voor hen een onbereikbare droom. Een ongewone, maar prachtige liefdesgeschiedenis, die laat zien hoe twee mensen elkaar kunnen raken zonder elkaar aan te raken.

2015 Novel & Short Story Writer's Market Rachel Randall 2014-08-11 The Best Resource for Getting Your Fiction Published! The 2015 Novel & Short Story Writer's Market is the only resource you'll need to get your short stories, novellas, and novels published. As with past editions, Novel & Short Story Writer's Market offers hundreds of listings for book publishers, literary agents, fiction publications, contests, and more.

Each listing includes contact information, submission guidelines, and other important tips. New to this year's edition: Gain access to the exclusive webinar "Blockbuster Fiction: Exploring Emotional High Points in Popular Films" from best-selling author Cheryl St. John. This 45-minute webinar explores the ten most popular films of 2013--including Frozen, The Hunger Games: Catching Fire, The Hobbit: The Desolation of Smaug, and more--to show you how to create intense, emotional, engrossing moments in your fiction. When you make your readers care about your characters and your story, you'll evoke excitement, indignation, fear, anxiety, tears, and laughter--and keep them hooked from start to finish. You'll also find articles and interviews on all aspects of the writing life, from in-depth lessons on craft and technique to helpful advice on getting published and marketing your work. The 2015 Novel & Short Story Writer's Market offers everything a fiction writer needs to achieve publishing success, including articles and essays like these: • J.T. Ellison, New York Times best-selling author, reveals how to capture "and keep" reader interest. • Ransom Riggs, mega-popular YA novelist, shares advice on writing out-of-the-ordinary fiction. • Chuck Wendig, hybrid author extraordinaire, talks about the pros and cons of traditional and self-publishing. You'll also receive: • A free digital download of Writer's Yearbook featuring the 100 Best Markets "If you're looking for the best resource for connecting with publishers who are hungry for your fiction, you've found it. Ten novels ago I got my start as an author using Writer's Market guides." -Steven James, writing instructor and best-selling author of The King and Story Trumps Structure "If you can't go to every literary cocktail party in New York, get this book. It's an instant network." -Elizabeth Sims, best-selling author of You've Got a Book in You

2015 Guide to Literary Agents Chuck Sambuchino 2014-08-11 The best resource available for finding a literary agent! No matter what you're writing--fiction or nonfiction, books for adults or children--you need a literary agent if you want to get the best traditional publishing book deal possible. The 2015 Guide to Literary Agents is your essential resource for finding that literary agent and getting your book bought by a top publisher. Along with listing information for more than 1,000 literary agents who represent writers and their books, this new, updated edition of GLA includes: • "10 Reasons Agents Reject Your Manuscript"--helping you learn what not to do during the submission process • "New Agent Spotlights"--profiles of literary reps actively building their client lists right now • 13 debut author success stories: Writers explain their paths to publication, so you can learn from their successes and see what they did right • Informative how-to articles on query letters, synopsis writing, voice and craft, platform and blogging, nonfiction book proposals, and more *Includes access to the webinar "Everything You Need to Know About Getting an Agent" from Chuck Sambuchino, editor of Guide to Literary Agents* In this 90-minute webinar, you'll learn how to compose a query letter, what makes up a compelling pitch, synopsis writing tips, how to research/find agents, and much more.

De wonderjaren van Billy Marvin Jason Rekulak 2017-05-17 Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De veertienjarige vrienden Billy, Alf en Clark hebben maar

één doel: een exemplaar bemachtigen van de nieuwe Playboy, met blootfoto's van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong om er een te kopen, dus probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en humor is De wonderjaren van Billy Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een tijdschriftenroof, volwassen worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een ouderwetse Spielberg-film - een heerlijk, grappig en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd toen cassettebandjes goud waren, telefoons een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwinding zorgde. Dit is je volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride and Prejudice en Zombies

Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09 Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken? Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun wonden te likken. Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.

Niet zonder elkaar Jill Shalvis 2019-01-15 Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk haar leven weer op orde, nadat ze haar zus verloor bij een auto-ongeluk. Op het eerste gezicht heeft ze alles wat ze wil: een liefhebbende familie, een droombaan in een van de beste restaurants in LA en een leuke vriend. Dus waarom voelt ze zich dan zo leeg, alsof er een deel van haar ontbreekt? Quinn krijgt deels antwoord op die vraag wanneer een advocaat haar opspoort en een heftig geheim onthult - plus een mysterieuze erfenis die alleen zij kan claimen. De schokkende waarheid spoelt als een vloedgolf over haar heen. Haar hele leven was een leugen. Ze besluit haar leven in LA achter zich te laten en naar Wildstone, Californië, te vertrekken. Het bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje - niet in het minst vanwege de knappe, donkerharige vreemdeling die ze steeds tegen het lijf loopt. Daar staat haar nóg een grote verrassing te wachten. Haar erfenis is namelijk geen geldbedrag of huis - maar iets wat haar hele leven en alles wat ze over zichzelf en haar familie wist, op zijn kop zet...

Vleugellam Randy Susan Meyers 2010-04-21 Vleugellam is een overrompelende debuutroman die op ontroerende en schrijnende wijze duidelijk maakt hoe een traumatische jeugdervaring diepe wonden maakt en blijvende littekens achterlaat. Hoewel Lulu en Merry zeer verschillende keuzes maken bij het verwerken van hun verdriet, weten ze één ding heel zeker: ze kunnen nooit meer zonder elkaar.

De Meryl Streep filmclub Mia March 2012-10-03 Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond: Lolly. En die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de

filmavonden kunnen Isabel, June en Kat hun geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review

Die onvergetelijke zomer Elin Hilderbrand 2016-05-26 Een heerlijke roman over de liefde, perfect voor zon, zee en strand Claire Danner is een gevierd kunstenares en moeder van vier jonge kinderen. Ze leidt een druk maar gelukkig leven en denkt dat ze alles heeft wat ze maar zou kunnen wensen. Maar dan wordt haar gevraagd om een groot festival mede te organiseren en vol enthousiasme zegt ze ja, ook omdat het gewoon heel erg moeilijk is nee te zeggen tegen de wel erg charmante Lockhart Dixon. Voor ze het weet wordt Claire meegesleept in een duizelingwekkende achtbaan van gebeurtenissen. Een van de grote attracties van het festival is de rockster Max West, wereldberoemd, charismatisch... en Claires ex-vriendje van de middelbare school. De verwarring is compleet als Claire ontdekt dat ze zich aangetrokken voelt tot zowel Max als Lockhart Dixon, maar ze heeft helemaal geen tijd om verliefd te worden! Toch? Quichot Salman Rushdie 2019-10-01 In 'Quichot' van Salman Rushdie wekt Sam DuChamp, auteur van middelmatige spionageboeken, ene Quichot tot leven: een hoffelijke, gepensioneerde handelsreiziger die bezeten is van de realityster Salma R. Met zijn (denkbeeldige) zoon Sancho begeeft Quichot zich op een queeste dwars door trumpiaans Amerika, om zijn liefde aan Salma te betuigen. Samen trotseren vader en zoon de gevaren van het 'Tijdperk van Alles-Is-Mogelijk'. Ondertussen heeft hun schepper, die in een midlifecrisis verkeert, zijn eigen problemen. Net zoals Cervantes 'Don Quichot' bedoelde als satire op zijn maatschappij neemt Salman Rushdie het huidige Amerika op de korrel: een land dat balanceert op de rand van een morele afgrond, in een tijdperk waarin feiten buitengewoon moeilijk te onderscheiden zijn van fictie. 'Quichot' is hét boek voor onze warrige tijd. 'Quichot' staat op de shortlist van The Booker Prize 2019.

Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet iets wat ze niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat Carolee heeft gezien.

Liefde is voor losers Wibke Brueggeman 2020-07-01 De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat doe je jezelf toch niet aan? Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet bepaald een keuze is in 'Liefde is voor losers', een LGBTQ Young Adult-boek in de traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt.

Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat haar overkomt op in haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks sterke vrouwen als Bridget Jones en Georgia Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont tegenwoordig in

Londen, maar ze groeide op in Duitsland en de Verenigde Staten. 'Liefde is voor losers' is haar debuut.

Terug naar het strandhuis Mary Alice Monroe 2020-05-07 Caretta heeft al jaren geen contact meer met haar familie, tot ze een brief ontvangt van haar moeder, waarin ze haar dochter vraagt terug naar huis te komen. De brief komt voor Caretta op het goede moment: ze heeft het gevoel dat ze de controle over haar leven aan het kwijtraken is. Op het eiland waar ze opgroeide voelt ze zich als herboren. Het strand, de zee, haar thuis... Caretta besluit zich te ontfemen over de bedreigde schildpadden van het eiland en zoekt contact met mensen die ze verloren dacht te hebben. Maar haar belangrijkste levensles leert zij door het hernieuwde contact met haar moeder – hoewel liefde altijd offers vraagt...

Annie en Zach Sere Halverson 2012-10-17 Wat als je je kinderen alleen kunt vasthouden door ze los te laten? Ella is getrouwd met haar grote liefde Joe. Ze houdt van haar leven met hem en zijn twee kinderen, Annie van zes en Zach van vier. Dan sterft Joe plotseling en slaat Ellas geluk om in chaos en verdriet. Wanneer Paige, Joes ex-vrouw, op de begrafenis verschijnt, gebeurt waar Ella bang voor is: Paige eist haar kinderen op. Ella vecht om Annie en Zach bij zich te houden, maar ontdekt ook dat Joe niet alles heeft verteld over zijn verleden. Wie is de beste moeder voor de kinderen? De parfumeur Kathleen Tessaro 2013-12-20 `Een kleurrijke en prikkelende reis door de eerste helft van de twintigste eeuw. Kirkus Reviews Londen, 1955. Grace Munroe is een zeer gezegende jonge vrouw. Na een beschermde jeugd in Oxford is ze door haar huwelijk met de welvarende Roger in het hart van Londens meest chique en ambitieuze sociale kringen terechtgekomen. De rol van elegant lid van de beau monde die haar man voor haar in gedachten heeft, past haar gewoonweg niet en zal haar wellicht nooit passen. Dan ontvangt ze een brief van een notariskantoor in Parijs: Grace heeft een onverwachte erfenis ontvangen. De weldoenster, de Française Eva dOrsey, is echter een totale vreemde voor Grace en ze doet het incident af als een vergissing. Maar ze raakt erdoor geïntregeerd en als ze het vermoeden krijgt dat haar man haar ontrouw is geweest, verruilt ze Londen voor Parijs Dat is het begin van een zoektocht die Grace leidt naar de verleidelijke wereld van parfumeurs en hun muzen. Als ze op een verlaten parfumerie op de linkeroever van de Seine stuit, begint ze inzicht te krijgen in het hartverscheurende verhaal van haar Eva dOrsey, een uitzonderlijke vrouw die de high society van het Parijs en New York van de jaren twintig betoverde met haar creaties. Grace zelf komt al gauw voor de keuze te staan tussen het leven dat ze geacht wordt te leven of de persoon worden die ze werkelijk is. De parfumeur is een boek dat de zintuigen prikkelt en emoties de vrije loop laat, en daarbij de complexe en bezeten liefde onthult tussen de muze en de schepper, en de enorme kracht van herinnering en geur.

De dysasters Kristin Cast 2019-02-27 Geïllustreerde YA vol spanning, romantiek en superkrachten voor de fans van Marvel Foster Stewart heeft altijd geweten dat ze anders is. Praten met planten en het beheersen van wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste zeventienjarigen mee bezig zijn. Het leven van football-ster Tate Taylor is perfect. Hij heeft nooit nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar in de nacht van hun eerste ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij elkaar en worden hun ware vermogens – de kracht om de elementen te beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters wetenschapper-vader, Dr.

Rick Stewart, hen te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen. Foster en Tate zullen Dr. Stewart moeten stoppen voordat hij hun leven en de rest van de wereld vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een veelbelovende nieuwe serie van internationale bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.

De verdwijning van Sally Horner T. Greenwood 2019-07-02 'De verdwijning van Sally Horner' (Rust and Stardust) van de Amerikaanse auteur T. Greenwood is een spannende roman over een zaak die Amerika jarenlang in de greep hield. New Jersey, 1948. De 11-jarige Sally Horner steelt een schriftje in de plaatselijke supermarkt. Ze wordt erop aangesproken door de 52-jarige Frank La Salle die zich voordoeft als fbi-agent. Hij overtuigt haar ervan dat ze gearresteerd zal worden, tenzij ze doet wat hij zegt. Dit is het begin van een ontvoering die ruim twee jaar zal duren en waarin Frank met Sally het hele land doorkruist om uit handen van de politie te blijven. Sally wordt misbruikt en gedwongen te liegen tegen de mensen die ze op hun weg tegenkomen. De vermissing van Sally Horner domineerde eind jaren 40 het nieuws in Amerika. Dit is haar verhaal. 'De zaak Sally Horner' inspireerde Nabokov tot het schrijven van zijn iconische en controversiële roman 'Lolita'. T. Greenwood woont met haar gezin in Californië. 'De verdwijning van Sally Horner' is het eerste boek van haar hand dat in het Nederlands verschijnt. Ze heeft het ware verhaal van Sally Horner gefictionaliseerd en vertelt het vanuit meerdere perspectieven, wat het boek veel vaart en diepgang geeft. De appelboomgaard Susan Wiggs 2014-09-30 In het bezette Kopenhagen weet een jongetje te ontsnappen aan de nazi's. Op zijn vlucht neemt hij alleen een paar familiefoto's mee, en een Fabergé-ei van onschatbare waarde. Tess is gefascineerd door de verborgen geschiedenis van dierbare voorwerpen, en van die passie heeft ze haar beroep gemaakt. Ze reist de wereld rond om gestolen kunstschaten aan hun rechtmatige eigenaars terug te geven. Van haar eigen geschiedenis weet ze vrijwel niets. Haar vader is onbekend, en haar moeder wil niets over hem vertellen. Dan krijgt ze het bericht dat haar grootvader - van wie ze niet eens wist dat hij bestond! - in coma ligt en dat hij haar de helft van een appelboomgaard wil nalaten. Maar dat is niet de grootste schok. De andere helft van de boomgaard gaat naar Isabel Johansen haar halfzus. Met wat vage aanknopingspunten, een Deense naam en een paar foto's gaan de zussen op zoek naar hun achtergrond. Op een van de foto's staat een afbeelding van een goudkleurig ei... Jesse weet niet of het haar zal lukken de fouten uit haar verleden goed te maken, maar ze geeft in ieder geval niet zomaar op. Alleen al het vooruitzicht om ooit weer zon heerlijke nacht met Matt door te brengen, maakt het de moeite waard om de uitdaging aan te gaan...

De franse tuinman Santa Montefiore 2012-07-17 Miranda Claybourne heeft grootse plannen met de enorme tuin van het landhuis waar ze met haar man en twee kinderen is gaan wonen. Ze begint vol enthousiasme, maar moet al snel toegeven dat ze geen groene vingers heeft. Dan ontmoet ze een Fransman die aanbiedt om de tuin in oude glorie te herstellen. In ruil zou hij in de leegstaande cottage op het uitgestrekte terrein willen wonen. Als ze die weer bewoonbaar gaat maken, vindt Miranda het dagboek van Ava Lightly, de vorige bewoner. Ook raakt ze gefascineerd door de raadselachtige tuinman Jean-Paul – wat is zijn geheim?

Een prachtige dag Elin Hilderbrand 2014-06-02 Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de puntjes gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje achterliet met tips, plannen en ideeën voor de

bruiloft van Jenna, haar jongste dochter. Alles moet op zijn plek vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets zo perfect als het lijkt. De familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van de moeder te kunnen, en terwijl de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden in duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft wordt de liefde op de proef gesteld, worden er schandalen onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles overwinnen?

Verlangen Richard Flanagan 2009-10-31 Tasmanië, 1839. Mathinna, een jong Aboriginal-meisje, rent door het natte gras. Op een ruig eiland in een uithoek van de wereld zoekt ze hulp, want haar vader ligt op sterven. Engeland, twintig jaar later. De grote schrijver Charles Dickens is in Manchester een sensatie, maar desondanks wordt hij verscheurd door twijfel en verdriet. Hij weet dat hij zijn vrouw zal moeten verlaten om zijn nieuwe liefde een kans te geven. Deze twee gebeurtenissen komen samen door toedoen van Sir John Franklin, een van de meest gevierde ontdekkingsreizigers van zijn tijd, en diens vrouw Lady Jane. Bij wijze van experiment adopteren ze Mathinna om aan te tonen dat ook wilde mensen een vorm van beschaving bijgebracht kan worden. Het experiment mislukt: beschaving blijkt maar een flinterdun laagje te zijn... Als Sir John van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen tijdens een ontdekkingsreis naar de Noordelijke IJszee, roept Lady Jane de hulp van Dickens in. Verlangen is een adembenemende bespiegeling over liefde, verlies en pure wilskracht. '

De huisbediende Tara Conklin 2015-04-07 Tara Conklin – De huisbediende 1852: Josephine is een zeventienjarige huisslaaf op een plantage in Virginia. Ze zorgt voor Lu Anne Bell, haar eigenaar, die amateurschilder is. 2004: Lina Sparrow is een jonge ambitieuze advocaat die schadevergoedingen voor de nazaten van slaven probeert te regelen. Tijdens haar onderzoek ontdekt ze bij toeval dat de schilderijen die aan Lu Anne worden toegeschreven misschien wel door Josephine gemaakt zijn. Linda's ontdekkingen zetten ook haar eigen wereld op zijn kop. 'De huisbediende' van Tara Conklin is krachtig en meeslepend; een good read op z'n best. Het gaat over twee vrouwen die allebei op zoek zijn naar waarheid en gerechtigheid.

Kijk niet om Elin Hilderbrand 2020-04-08 Vier hecht bevriende stellen lijken het ideale leven te leiden op het idyllische eiland Nantucket, maar schijn kan bedriegen. De families MacAvoy, Kapenash, Drake en Wheeler zijn al sinds iedereen zich kan herinneren onafscheidelijk en hebben alles wat hun hartje begeert: rijkdom, schoonheid, gezonde kinderen en onvoorwaardelijke liefde. Maar dan komen Tess en Greg MacAvoy op tragische wijze om bij een bootongeluk, en hun zeven jaar oude tweeling blijft alleen achter. Al snel daarna worden de eerste scheurtjes in de schijnbaar ideale façade zichtbaar, en blijkt dat er ook in de gelukkigste huwelijken wel degelijk plaats is voor leugens en verraad. Terwijl de zes overgebleven vrienden rouwen om de dood van Tess en Greg, komt de ene na de andere pijnlijke waarheid aan het licht. Elk voor zich moeten ze in het reine zien te komen met de harde feiten van het leven. Zal hun vriendschap deze klap ooit nog te boven kunnen komen?