

The She Hulk Diaries Marta Acosta

Right here, we have countless book The She Hulk Diaries Marta Acosta and collections to check out. We additionally offer variant types and next type of the books to browse. The okay book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various other sorts of books are readily clear here.

As this The She Hulk Diaries Marta Acosta, it ends going on monster one of the favored ebook The She Hulk Diaries Marta Acosta collections that we have. This is why you remain in the best website to look the amazing book to have.

De schaduwen van de Nijl Kate Furnivall 2013-08-28 Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton is gebroken als haar jongere broer Timothy spoorloos verdwijnt. Samen met een jonge, in armoede vervallen aristocraat volgt ze Timothys spoor naar Egypte. Niet alleen de schaduwen van Caïro en Luxor, de onherbergzame woestenij van de Sahara en de diepten van de Nijl herbergen gevaar ook Jessica draagt zo haar geheimen met zich mee...

De Egyptische sleutel Preston & Child 2018-11-12 Gideon Crew begint aan zijn wellicht laatste avontuur in De Egyptische sleutel, de nieuwste thriller van Preston & Child, de #1-bestsellerauteurs van de Gideon Crew en Pendergast-thrillers. Gideon Crew – de briljante wetenschapper, meesterdief en onverschrokken avonturier – is geschokt als hij hoort dat zijn voormalige werkgever, Eli Glinn, spoorloos is verdwenen en diens hightech lab plotseling wordt gesloten. En dat terwijl Glinns laboratorium juist bezig was met een onderzoek naar de schijf van Phaistos, de eeuwenlang onvertaald gebleven stenen tablet van een voorheen onontdekte beschaving. Crew is gefascineerd, maar krijgt ondertussen ook grimmig nieuws over zichzelf. Met nog slechts enkele maanden te leven begint Gideon aan wellicht zijn laatste, wereldwijde avontuur – de zoektocht naar een mythische schat. Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.

Nancy's Theory of Style Marta Acosta 2013-05-15 SHE'S THE GIRL YOU LOVE TO HATE because she has it all-looks, wealth, status, and far too much self-confidence. So when snooty young Nancy Carrington-Chambers flees her hardworking, but "not fabulous" husband for a chic San Francisco apartment and starts an event planning company, Froth, everyone is hoping for her to fail. She hires the perfect assistant-Derek is gorgeous, British, and gay. Together they work to transform society's dreariest gala into the most exciting party of the year.

Nancy's efforts to control every detail of her life are derailed by her growing attraction to Derek and the arrival of an irresponsible cousin's child on her doorstep. Nancy learns that real style takes risks, but is she willing to give up everything she values for those she's come to love?

Make Ours Marvel Matt Yockey 2017-06-13 The creation of the Fantastic Four effectively launched the Marvel Comics brand in 1961. Within ten years, the introduction (or reintroduction) of characters such as Spider-Man, the Hulk, Iron Man, Captain America, and the X-Men catapulted Marvel past its primary rival, DC Comics, for domination of the comic book market. Since the 2000s, the company's iconic characters have leaped from page to screens with the creation of the Marvel Cinematic Universe, which includes everything from live-action film franchises of Iron Man and the Avengers to television and streaming media, including the critically acclaimed Netflix series Daredevil and Jessica Jones. Marvel, now owned by Disney, has clearly found the key to transmedia success. Make Ours Marvel traces the rise of the Marvel brand and its transformation into a transmedia empire over the past fifty years. A dozen original essays range across topics such as how Marvel expanded the notion of an all-star team book with The Avengers, which provided a roadmap for the later films, to the company's attempts to create lasting female characters and readerships, to its regular endeavors to reinvigorate its brand while still maintaining the stability that fans crave. Demonstrating that the secret to Marvel's success comes from adeptly crossing media boundaries while inviting its audience to participate in creating Marvel's narrative universe, this book shows why the company and its characters will continue to influence storytelling and transmedia empire building for the foreseeable future.

Martin Luther King Godfrey Hodgson 2013-10-26 Martin Luther King is een van de grootste iconen van de jaren zestig. En in tegenstelling tot president Kennedy heeft hij de Verenigde Staten werkelijk veranderd. Zonder King geen Obama. Deze nieuwe biografie van Godfrey Hodgson, die King meermalen heeft ontmoet, beschrijft op bondige maar meeslepende wijze het leven van de man die als geen ander het verzet van de zwarte Amerikanen belichaamde.

Haunted Honeymoon at Marta Acosta 2013-05-15 "Extraordinary and hilarious. Five Blue Ribbons" -Romance Junkies "Milagro is back and wittier than ever A phenomenal vampire series." -Romantic Times "Danger, sizzling hot sex scenes, an imaginative and diabolical plot, witty repartee, vampires, zombies and a wonderfully poignant ending, which nearly brought me to tears... Extraordinary and hilarious." -Romance Junkies "I have loved the Casa Dracula series from the moment I picked up the first book in the series and nothing has changed now that we're down to the last one. You just never want it to end..." -Fresh Fiction "Full of heat, humor, and a tiny bit of heartache. Damn near perfect." -Dirty Sexy Books Quirky, sexy, bright Milagro De Los Santos is forced to take another ghostwriting job for hoaxer Don Pedro when she can't pay her condo fees. Her romantic life isn't much better. She's conflicted about her torrid affair with dangerous Vampire Council director Ian Ducharme and still yearning for her ex-fianc , Dr. Oswald

Grant and her life at his wine-country ranch. When Ian's flirtations with a pretty neighbor infuriate Milagro, she travels to London, and the blood really hits the fan. People around her are dying grisly deaths, and Milagro's framed for murder. She escapes to Oswald's ranch, but an accident gives her amnesia and she forgets her entire existence as the only human survivor of a vampire infection. Will Milagro make all the same mistakes, or will she discover the real killers and finally get to use the Margaritanator 3000 at her wedding reception? "This is the grand finale for Milagro De Los Santos-and her send-off is absurdly wonderful and befitting the unique Casa Dracula series..." -Chick Lit Plus "The plot Acosta delivers is frustratingly great, and surprises you at every turn... The idea of second chances is nothing new but the way in which Acosta creates such an opportunity is crafty and oh so delicious." -The Spinecracker

Dagboek van een vreemdeling in Parijs Curzio Malaparte 2014-10-07 Curzio Malaparte vertrekt eind juni 1947 naar Parijs omdat de grond in Italië hem te heet onder de voeten wordt. Weliswaar is hij zonder kleerscheuren door de naoorlogse zuiveringen gekomen, maar na een reeks arrestaties en aanvallen van rechts en links voelt hij zich bedreigd door het `fascisme van het antifascisme. In Parijs stort Malaparte zich vol overgave in het culturele milieu rond beroemdheden als Camus, Gide, Sartre en Picasso. Zijn grote liefde voor Frankrijk en met name Parijs blijkt tot zijn teleurstelling niet geheel wederzijds. De anti-Italiaanse stemming is op haar hoogtepunt en door de Parijse intelligentsia wordt hij met een scheef oog aangekeken. Zich zeer bewust van zijn vreemdelingenstatus en geholpen door de geografische afstand blikt Malaparte terug op zijn leven in Italië en zijn complexe rol in de Tweede Wereldoorlog. Malapartes dagboek laat zich lezen als een gelaagd zelfportret van een schrijver die ten prooi valt aan een gevoel van vervreemding. Ook geeft het een fascinerend tijdsbeeld van een grote Europese stad vlak na de oorlog, waarin schrijvers en kunstenaars nieuw artistiek en ideologisch houvast proberen te vinden.

Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. Winger is een grappig en aangrijpend youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith. Herkenbaar voor pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. En dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan een aalbaar ondermaats hardloopmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en bekroond auteur van onder meer Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika. Korte geschiedenis van het Romeinse recht O. E. Tellegen-Couperus 2003 The Bride of Casa Dracula Marta Acosta 2013-05-15 In this spicy comedy of

manners with fangs, Milagro is having serious problem planning her wedding. Her future in-laws have a genetic anomaly that makes them crave blood, a series of accidents is interfering with the wedding, and a hidden enemy seems to be trying to make sure Milagro doesn't wed the undead.

Shopaholic naar de sterren Sophie Kinsella 2014-10-15 Becky Brandon (meisjesnaam Bloomwood) is in Hollywood aangekomen! Hier heeft ze haar hele leven op gewacht. Feesten met sterren zoals Sage Seymour, die wordt gemanaged door Becky's echtgenoot Luke. Er is zóveel te zien en te doen. Ze is verbaasd dat haar privébezoekjes aan de filmsets de nodige consternatie opwekken. Natuurlijk moet ze er ook voor zorgen dat haar dochtertje Minnie op de juiste A List Hollywood peuterspeelzaal terechtkomt. Daar is een... eh... helpende hand voor nodig. Met hart en ziel legt Becky zich toe op haar nieuwe carrière als styliste van de sterren. Nee, dat is géén excuus om te shoppen, zoals Luke denkt. Jammer genoeg lijkt diva Sage niet onder de indruk van Beckys frisse stijl. Dan komt de doorbraak. Becky wordt ingehuurd voor een Hollywoodgala door de aartsrivale van Sage. Hoe zal Luke daarop reageren? En wie is die superdunne, superblonde tuthola aan de horizon? Nee, dat kan niet! Het is een oude bekende: Alicia Bitch Long Legs Billington! Op de rode loper loopt iedereen rood aan - als Shopaholic naar de sterren gaat!

M. Antonio Scurati 2019-11-07] In non-fictie werd alles al over Benito Mussolini geschreven. We meenden hem wel te kennen. Tot de gelauwerde, eigenzinnige schrijver Scurati hem in een romanfiguur omdoopte. Zonder er feiten bij te verzinnen. Het resultaat is een indrukwekkende, documentaire roman, die een kleurrijke geschiedenis tot leven brengt, en ons waarschuwt. De jonge Mussolini is als een beest: hij voelt en ruikt de tijd die eraan komt, in het uitgeputte Italië van net na de Eerste Wereldoorlog. Afgezet als socialistisch leider, plaatst de onvermoeibare politieke agitator zich aan het hoofd van de onwettigen, de misdadigers, brandstichters en andere woeste dwazen. Met afschuw en fascinatie beschrijft Scurati hoe zijn opportunistische personage, hongerend naar macht en seks, zich van 1919 tot 1924 leugenachtig en instinctmatig van socialisme naar fascisme beweegt.

Midnight Brunch at Marta Acosta 2013-05-15 Funny and saucy gardener and writer Milagro De Los Santos is finally in a serious relationship with a fabulous man, Oswald Grant, MD, and living at his lavish wine country ranch with his career-fixated relatives. It's true that Oswald accidentally infected Mil with the rare family condition that makes them crave blood cocktails, but what family doesn't have quirks? She thought they accepted her, so she's crushed when she's excluded from a midnight ceremony with special guests including a creepy family elder, Oswald's hostile parents, and Mil's ex-lover, decadent and powerful Ian Ducharme. When her life is threatened, she flees to the desert to hide and work on a screenplay. Instead of solitude, she encounters an egomaniacal actor, a partying socialite, a sly tabloid reporter, and a lavish spa full of dark secrets. It's all lots of fun until the bwaa-ha-ha laughter and the knives come out. Now all Mil has to do is

finish her screenplay, ambush a world domination movement, and overcome a terrible infection before she can make her way back to Casa Dracula.

Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.

Happy Hour at Casa Dracula Marta Acosta 2017-09-20 "A phenomenal vampire series." -Romantic Times "Kick back with Milagro De Los Santos as she navigates her way through post-college life, complete with crazy ex-boyfriends, cocktails, and of course, vampires." -Cosmopolitan "A cross between Bridget Jones's Diary and Interview with the Vampire." -Latina Magazine Amazon Books #1 Bestseller, Hispanic Literature & Fiction Cosmopolitan's Top Ten Must-Read Books by Latino Authors Latinidad Chick Lit Book of the Year Funny, sexy Milagro De Los Santos doesn't quite fit in anywhere, but still manages to have fun in her haphazard city life of temp jobs, nightclubbing, and arty boyfriends. She writes political horror stories about zombies and hopes to be published. Then one night, at a book party for her pretentious ex, she meets Oswald, a fabulous man who tells her he's interested in her writing. A mad kissing session leads to cut lips and an accidental exchange of blood. Then for the first time in Milagro's life, she becomes sick and develops strange cravings for raw meat. When her ex-boyfriend kidnaps her, accusing her of being a vampire, Oswald's family comes to her rescue and hides her away to recover at their wine country estate. The family thinks she's a gold-digger. She thinks they're terrible snobs. Can they learn to tolerate one another long enough to defeat their mutual enemies and make it home for cocktail hour?

Verras me Sophie Kinsella 2018-02-27 Sylvie en Dan zijn al tien jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben een schattige tweeling, een mooi huis, en een prima baan. Dat kan zo nog wel 68 jaar doorgaan! Saai! De paniek slaat toe. Om hun huwelijk fris en scherp te houden, besluiten ze elkaar te verrassen. Met sexy photoshoots, dates en onverwachte uitjes. Maar alles gaat mis. De verrassingen brengen meer aan het licht dan wenselijk. Met hilarische gevolgen.

Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in

een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment. www.cristinterrill.com `Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.' Becca Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries

The She-Hulk Diaries Marta Acosta 2013-06-18 JANUARY 1 CURRENT STATUS:

No job, no boyfriend, no permanent place to live, no car, and most of my clothes are held together with staples and duct tape. Bank account almost wiped out. Many of my former associates have expressed a desire that I never darken their doorways again for legal and financial reasons. She-Hulk got us got us kicked out of the Avengers Mansion. People keep posting videos online of her New Year's Eve shenanigans: twirling flaming telephone poles in Times Square, climbing the Empire State Building while dangling Anderson Cooper, dancing wildly at parties, and commandeering a motorcycle cop's ride to do wheelies across the Brooklyn Bridge. Saying there are two sides to Jennifer Walters's personality is an understatement. When she hasn't morphed into a 650-pound, crime-fighting, hard-partying superhero, she's a single lawyer trying to get her act together. Hilarious and action-packed, *The She-Hulk Diaries* tells her story, as she juggles looking for Mr. Right and climbing the corporate ladder by day with battling villains and saving the world by night. Maybe she'll finally take on a case that will define her career. Maybe she won't meet one Mr. Right, but two, and she'll have to choose. Maybe bad guys will stop trying to destroy the planet so she can read her Perez Hilton in peace.

De legende van de vuurberg Sarah Lark 2021-10-15 In het derde en laatste, los te lezen, boek van de Rata Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland aan het eind van de 19e eeuw, waar drie jonge mensen durven te dromen van een betere toekomst. 'De legende van de vuurberg' is na 'De tijd van de vuurbloemen' en 'De zang van de hoornschelp' het derde boek van internationaal bestsellerauteur Sarah Lark over de belevenissen van de vrouwen van Rata Station in het Nieuw-Zeeland van de negentiende eeuw. Nieuw-Zeeland, 1880. Aroha heeft een gelukkige jeugd, tot de dag dat ze betrokken raakt bij een groot treinongeluk. Ze wordt naar haar tante gestuurd, die op Rata Station woont, om daar in alle rust te genezen. Met hulp van de dromerige Robin en haar temperamentvolle nichtje March hervindt ze langzaam weer haar evenwicht – tot een onverwachte gebeurtenis opnieuw alle vaste grond onder haar voeten weglaat... Sarah Lark

veroverde wereldwijd vele lezershartten met haar heerlijke familiegeschiedenissen die zich afspelen in het ruige Nieuw Zeeland van de negentiende eeuw. Zij schreef eerder de zeer populaire Kiward Station-serie ('Het land van belofte'; 'Het lied van de wolken'; 'De roep van het land' en de los te lezen roman 'Een nieuwe wereld'), de Elizabeth Station-serie ('Het land met de gouden kust'; 'De schaduw van de kauri-boom'; 'De dag van de zonnewende') en de Rata Station-serie ('De tijd van de vuurbloemen'; 'De zang van de hoornschelp'; 'De legende van de vuurberg'). In haar Caraïben-serie ('Het eiland van duizend bronnen'; 'Dochter van de mangroven') neemt ze je mee naar Haïti en Jamaica in de achttiende eeuw.

Een tik op het raam Linwood Barclay 2014-08-27 Sinds de tragische dood van hun zoon zijn privédetective Cal Weaver en zijn vrouw uiteengedreven, beiden verscheurd door verdriet. Tijdens een nachtelijke hoosbui vraagt een tienermeisje Cal om een lift. Hij weet dat het voor een veertiger geen goed idee is om daarop in te gaan, maar hij stemt toch toe. Dat is zijn eerste grote fout. Door zijn beslissing belandt Cal in een nachtmerrie vol pijn en verdenkingen. Er is iets grondig mis in Griffon. Er zijn te veel geheimen, te veel leugens en doofpotten. Cal besluit ze een voor een bloot te leggen. Dat is zijn tweede grote fout.

Onmogelijke begeerte Trish Morey 2012-05-22 Wanneer Angie erachter komt dat er in het ziekenhuis een fout is gemaakt waardoor ze zwanger is van het kind van een ander stel, twijfelt ze geen moment; ze gaat de baby ter wereld brengen en overdragen aan de echte ouders. Al snel blijkt dat er alleen nog een vader is: miljardair Dominic Pirelli, die niet gelooft dat zij handelt vanuit de goedheid van haar hart. Het lijkt bijna onmogelijk om hem ervan te overtuigen dat ze niet op zijn geld uit is. Bovendien gaat ze zich, geheel tegen haar plan in, steeds meer hechten aan het kindje in haar buik. Maar ze raakt pas echt in moeilijkheden als ze verliefd wordt op de onweerstaanbare vader... Dit boek is ook verkrijgbaar in 7-in-1 Bouquet eBundel.

Grand Hotel Europa Ilya Leonard Pfeijffer 2018-12-13 De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand Hotel Europa om te overdenken waar het is misgegaan met Clio, op wie hij in Genua verliefd is geworden en met wie hij in Venetië is gaan wonen. Hij reconstrueert het meeslepende verhaal van liefde in tijden van massatoerisme, van hun reizen naar Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio. Intussen vat hij een fascinatie op voor de mysteries van Grand Hotel Europa en raakt hij steeds meer betrokken bij het wedervaren van de memorabele personages die het bevolken en die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen begint te grijpen. Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilya Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek meer is en waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm van toerisme. Het is een theatraal en lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een

tijdperk. Het is, hoe verontrustend het ook zijn mag, zijn beste boek tot nu toe. Millies flirt Jill Mansell 2012-01-04 Als Millie Brady het leven redt van de befaamde romanschrijfster Orla Hart, weet ze niet dat dit haar eigen leven helemaal overhoop zal halen. Niet alleen laat haar vriend haar in de steek, maar ze verliest ook haar baan. Millie vindt het wel best: een manloze zomer. Maar de dankbare Orla denkt dat ze haar aan een leuke man moet helpen. Helaas komt hun smaak niet overeen: Millie wil juist die man die volgens Orla totaal niet geschikt voor haar is!

Aan zijn voeten Tessa Afshar 2015-12-05 'Aan zijn voeten' van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde. Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar leven. Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt. Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.

Superheroines and the Epic Journey Valerie Estelle Frankel 2017-03-16 The heroine's journey echoes throughout ancient legend. Each young woman combats her dark side and emerges stronger. This quest is also a staple of American comic books. Wonder Woman with semi-divine powers gives us a new female-centered creation story. Batgirl, Batwoman and Black Widow discover their enemy is the dark mother or shadow twin, with the savagery they've rejected in themselves. Supergirl similarly struggles but keeps harmony with her sister. From Jessica Jones and Catwoman to the new superwomen of cutting-edge webcomics, each heroine must go into the dark, to become not a warrior but a savior. Women like Captain Marvel and Storm sacrifice all to join the ranks of superheroes, while their feminine powers and dazzling costumes reflect the most ancient tales.

Nitro Mountain Lee Clay Johnson 2016-10-11 Muziek kan je leven redden Leon is bassist in een bandje en komt al in de problemen door 's ochtends op te staan. Zijn grote liefde Jennifer woont samen met Arnett, de gevaarlijkste crimineel van de streek, die met zijn ogenschijnlijk oprechte en charmante karakter iedereen om de tuin weet te leiden. Als Leon Jennifer op haar verzoek van deze psychopaat probeert te redden, blijkt zij een dubbele agenda te hebben. Vanwege gewelddadig gedrag is agent Turner uit zijn ambt ontheven. Om zijn badge terug te verdienen wil hij de van moord verdachte Arnett oppakken, maar het loopt anders dan hij denkt. Wat de mensen in deze vervuilde mijnstreek midden in het ruige gebergte van de Appalachen in West Virginia bindt, zijn kleine misdaden, alcohol en muziek. Hun pijn en misère zijn de inspiratiebron voor hun muziek, die zij meer liefhebben dan het leven.

Wonderlijke avonturen van kavalier & Clay Michael Chabon 2012-01-04 Bekroond met de Pulitzer Prize New York, 1939. Joe Kavalier, een jonge kunstenaar die tevens bedreven is in de ontsnappingskunst à la Houdini, heeft zojuist een staaltje

van zijn kunnen laten zien: hij is ontsnapt uit het door de nazi's bezette Praag. Nu wil Joe snel veel geld verdienen, zodat hij kan proberen zijn familie vrij te krijgen. Zijn neef, Sammy Clay uit Brooklyn, zoekt een partner die hem kan helpen bij het bedenken van de verhalen, beelden en helden voor de nieuwste Amerikaanse rage: de strip. Geïnspireerd door hun fantasie, angsten en dromen, roepen Kavalier en Clay allerlei personages tot leven. De Gouden Eeuw van het stripboek is begonnen, terwijl Hitler zijn schaduw over de wereld werpt.

Het geluk van Lou Lorraine Fouchet 2017-07-04 Het geluk van Lou is een boek vol champagne, liefdesaffaires, muziek en Bretonse gerechten! Lou was een geliefde bewoonster van het kleine eiland Île de Groix, Bretagne. Lou met haar obsessies, ('Champagne, alsjeblieft, maar alleen Mercier!') en haar eigenaardigheden. Ze kookte belabberd, maar met veel liefde, was hartelijk en altijd vrolijk. Maar nu is Lou dood en dreigt haar gezin uiteen te vallen. In haar testament vraagt ze haar man Jo haar laatste wens te vervullen: hij moet de relatie met hun volwassen kinderen Cyrian en Sarah herstellen. Pas wanneer hij daarin geslaagd is mag hij Lou's laatste brief lezen, die ze uiteraard heeft verzegeld in een champagnefles. Een fles die het leven van de hele familie verandert.

Vorbij het geheugen Maria Stepanova 2019-02-28 Wanneer Maria Stepanova op zoek gaat naar de geschiedenis van haar joods-Russische familie stuit ze op dokters, architecten, bibliothecarissen, accountants en ingenieurs die voorbestemd waren om slachtoffer te worden van vervolging en onderdrukking. Gek genoeg overleefde iedereen de verschrikkingen van de twintigste eeuw. Stepanova's voorouders waren stuk voor stuk onopvallende figuren die in een roerige tijd probeerden een onspectaculair leven te leiden. De zoektocht naar haar familiegeschiedenis zet Stepanova aan het denken. Wie of wat getuigt van mensen en dingen die verdwijnen? Zijn herinneringen aan het verleden eigenlijk wel te bewaren? Hoe slaan de grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw neer in het geheugen van mensen van nu? Op welke manier moet Stepanova zichzelf verhouden tot de voorbije levens die ze bestudeert? Met Geheugen geschreef dichteres Maria Stepanova een uniek boek dat doet denken aan het werk van uiteenlopende auteurs als Nabokov, Sebald en Sontag, maar dat vooral spreekt met een uitzonderlijke eigen stem.

Sport der koningen C.E. Morgan 2017-02-23 De familie Forge is een van de oudste en meest trotse families in Kentucky, even mythisch als de geschiedenis van het Zuiden. Henry Forge, erfgenaam van een van de eerste kolonisten die de reis naar het Westen aandurfden, is tomeloos ambitieus en besluit de koers van de familieboerderij te wijzigen: hij gaat paarden fokken. Hij werkt samen met zijn dochter Henrietta, hoewel dit vaak botst met haar eigen verlangens en dromen. Het conflict escaleert wanneer Allmon Shaughnessy, een zwarte man die net is vrijgekomen uit de gevangenis, aan het werk gaat in de stallen. Door zijn aanwezigheid komen de gruwelen aan het licht die zich in het verleden rond de boerderij hebben afgespeeld. Samen probeert het drietal een nieuwe toekomst te scheppen, een die niet blijft herinneren aan het bloedige verleden van de staat

Kentucky.

Bo Olivier Dunrea 2014-04-14 Bo' is kartonboekje uit de serie 'Gonnie en vriendjes' voor peuters over... Bo! Bo is een gansje dat de hele dag door aan het eten is. Ze lust alles – van de graantjes voor de kippen tot het voer van de geit. En zelfs bellenblaaszeep! Maar daarvan boert Bo bellen op. Gelukkig weet een vriendje hoe ze daar vanaf kan komen en dan kan Bo weer lekker dooreten. De hele 'Gonnie'-serie is verkrijgbaar in een prachtige, stevige en frisse uitvoering van karton, die perfect bij Oliver Dunrea's geliefde, schattige illustraties. De kartonboekjes voor baby's en peuters zijn een prachtig kraamgeschenk, en ook leuk om keer op keer voor te lezen! Lees ook de andere elf boekjes uit de serie, zoals 'Gonnie', 'Gonnie en Gijsje', 'Bo', 'Kees' en nog veel meer!

Huis Jhereg / druk 1 Steven Karl Zoltán Brust 2005 Een jongeman, afkomstig van de wereld Draekaera, komt in contact met magie en wordt uiteindelijk huurmoordenaar, bijgestaan door een kleine draak.

Toen het leven nog van ons was Marian Izaguirre 2014-04-15 'Ik mis de tijd toen het leven nog van ons was,' verzucht de boekhandelaarster Lola op een dag tegen haar man. Het is 1951 en de tijd dat de dagen gevuld waren met boeken, goede gesprekken, lange siësta's en grootse plannen, ligt alweer vijftien jaar achter hen. Met het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 veranderde hun leven in overleven, en nu verkopen ze in hun tweedehands boekwinkeltje alleen maar bijna vergeten klassiekers, goedkope romannetjes en kantoorartikelen. Tot op een middag een nieuwe klant de winkel in stapt. Deze Alice heeft in de etalage een boek zien staan dat haar intrigeert. Het zijn de memoires van een onbekende vrouw en ze begint er samen met Lola in te lezen. Zo begint een vriendschap tussen de twee vrouwen, die steeds meer gefascineerd raken door het veelbewogen leven van de schrijfster van het boek. Wie was ze? Waarom was ze altijd op reis? En wat betekent haar verhaal voor de twee vriendinnen? 'Een gepassioneerde lofzang op boeken, en een eerbetoon aan de verlossende kracht van lezen.' La Vanguardia

Het geheim van Vesalius Jordi Llobregat 2015-11-10 Barcelona, 1888, het jaar van de Wereldtentoonstelling. Daniel Caralt keert terug naar de stad na het overlijden van zijn vader, maar raakt betrokken bij een zaak waarin jonge meisjes op gruwelijke wijze worden vermoord. Bernat Fleixo, straatarme journalist, wil graag een scoop. Samen met Pau Gilbert, student geneeskunde, gaat hij op jacht naar het boek over anatomie van Vesalius - de Nederlander Andries van Wesele. Maar er zijn meer kapers op de kust en een van hen heeft zeer duistere bedoelingen ... Het spel der spellen Melinda M. Snodgrass 2015-09-24 In 1946 werd boven New York een buitenaards virus losgelaten dat het DNA herschreef van iedereen die het infecteerde. Het doodde negentig procent van de bevolking, muteerde negen procent in ernstig misvormde monsters, en gaf één procent superkrachten. Jaren later schrijven achtentwintig van die buitengewone mensen, Azen genaamd, zich in voor een nieuw soort realityprogramma. Deelnemers worden in vier kleuren ingedeeld voor een wedstrijd die ze alleen in Hollywood zo hadden kunnen

bedenken. Als alle verliezers zijn weggestemd, moet de enige echte Amerikaanse Held overblijven. Maar terwijl de weken verstrijken, worden de overgebleven deelnemers opeens ruw wakker geschud door misselijkmakende gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Hun zinloze spelprogramma lijkt nu behoorlijk onnozel, vergeleken met wat de machteloze mensen die daar hun leven op het spel zetten moeten doorstaan. Kan deze groep verwende en onwetende 'beroemdheden' een wezenlijk verschil maken in de wereld? En hoeveel van hen kan het echt wat schelen? Het Wild Cards-universum werd in 1987 bedacht door Game of Thrones-bestellerauteur George R.R. Martin en Melinda Snodgrass. Meerdere bekende fantasy- en sciencefictionauteurs schrijven mee aan de boeken.

Consideratien van staat ofte polityke weeg-schaal Johan de La Court 1661

De jacht op Atlantis Andy McDermott 2011-10-09 Jaren na de dood van haar ouders tijdens een rampzalig verlopen expeditie denkt archeologe Nina Wilde eindelijk de locatie van het legendarische Atlantis te hebben gevonden. Als de excentrieke miljardair Kristian Frost haar zijn hulp aanbiedt, kan haar zoektocht beginnen. Samen met Kristians mooie dochter Kari en zijn ex-sas-bodyguard Eddie Chase begint Nina aan de gevaarlijke onderneming. Maar Giovanni Qobras, de leider van het geheime genootschap Selasphorus, heeft een eed gezworen om het dodelijke geheim in het hart van Atlantis voor altijd te bewaren.

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

De lessen van Loki Joanne Harris 2014-05-30 Joanne Harris De lessen van Loki Een magische roman van de auteur van Chocolat 'Bekijk alles van de zonnige kant. Als er geen zonnige kant is... kijk de andere kant op.' Aldus Loki, de ultieme bedrieger die instrumentaal is in de ondergang van Asgard, het Noorse godenrijk. In zijn lessen doorloopt Loki zijn levensverhaal, hoe hij door de onderwereld van Chaos werd gerekruteerd, hoe hij in opdracht van zijn eenogige meester Odin een reeks dubieuze opdrachten uitvoert, tot en met zijn uiteindelijke verraad van de goden en de val van het mythische Asgard. Joanne Harris schiep een wonderlijke wereld, herkenbaar als de Noorse godenwereld, maar met een toonzetting waarbij

de goden worden opgevoerd als eigentijdse personages, van streetwise tot erudiet en semi-intellectueel, van spiritueel tot filosofisch. Het resultaat is een intelligente mix van mythen en folklore, metaforen en aforismen, bruisend van mystiek. 'Dit uitstapje van de auteur van Chocolat naar het terrein van de mythologie is levendig en vol dikke pret.' The Sunday Times '(...) sappig, grandioos en melancholiek.' The Financial Times

Leugens en lattes Lauren Weisberger 2019-03-12 'Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.' Cosmopolitan Emily Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly vaarwel zei, werkt ze als imagomanager voor de hotste sterren van Hollywood. Maar de volgende generatie ligt op de loer. Emily heeft een klapper nodig om relevant te blijven. Een klapper zoals topmodel Karolina Hartwell. Karolina heeft het allemaal: een fantastische man, een prachtig kind, een succesvolle modellencarrière... en een strafblad. Als ze onterecht beschuldigd wordt van rijden onder invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als haar huwelijk. Emily ziet haar kans schoon. Samen met gezamenlijke vriendin en ex-topadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina te hulp. Onder het genot van ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie vrouwen alles op alles om erachter te komen wie Karolina erin heeft geluid en plannen ze de zoetste wraak die Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda Priestly? De pers over Leugens en lattes 'Weisberger is terug met een uitstekend Prada-vervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes worden.' Library Journal 'Lauren Weisberger heeft de scherpste en grappigste pen van allemaal: ik ben gek op haar.' Jenny Colgan, auteur van Café Zon & Zee 'Vlot, grappig en vol goede roddels. Een must-have.' PopSugar