

The Sword Amp Sorcery Anthology David G Hartwell

As recognized, adventure as skillfully as experience virtually lesson, amusement, as with ease as conformity can be gotten by just checking out a ebook The Sword Amp Sorcery Anthology David G Hartwell after that it is not directly done, you could tolerate even more nearly this life, just about the world.

We manage to pay for you this proper as well as simple mannerism to acquire those all. We meet the expense of The Sword Amp Sorcery Anthology David G Hartwell and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. among them is this The Sword Amp Sorcery Anthology David G Hartwell that can be your partner.

Raymond van Barneveld Jasper Boks 2019-11-18 Een postbode die het schopt tot vijfvoudig wereldkampioen. Een jongen uit een Haagse volksbuurt die het darts in Nederland op de kaart zette. Iemand die rijk en beroemd wordt dankzij drie dartspijlen. Waar hij komt, schalt het 'Barney Army' door de zaal. Het leven lacht Raymond van Barneveld toe. Zou je denken. Want gelukkig? Nee, dat is hij niet. De man die schuilgaat achter Barney is in werkelijkheid een depressieve, onzekere man. Iemand die volgens zijn ex-vrouw Silvia zichzelf de afgelopen jaren flink is kwijtgeraakt. 'Ik betwijfel of zijn kwelgeesten hem ooit met rust laten.' Zijn manager Jaco bestempeld hem als een 'beschadigde volwassene'. Zijn grote rivaal Phil 'The Power' Taylor zegt: 'Raymond is een legende, een van de beste darters aller tijden. De enige die dat niet door heeft, is hij zelf.' Zijn laatste wereldtitel dateert alweer van 2007 en zijn laatste grote individuele prijs van 2014. De wereld is veranderd. En ook de darter is dat: hij is opa, heeft suikerziekte en is de underdog. Het steekt hem dat uitgerekend landgenoot Michael van Gerwen nu de koning van de dartwereld is. Wat nog wel hetzelfde is: de drang om de beste te willen zijn en de pijn van een nederlaag, die te vergelijken is met het verliezen van een dierbare. 'Als ik verlies, ben ik voor mijn gevoel weer dat jongetje van vroeger dat nergens goed in was. Dan denk ik: zie je wel, je bent gewoon een loser.' Jarenlang heeft de 'Cruiff van het darts' alles geprobeerd om de tijd terug te draaien. In 2018 kwam hij tot het besef dat het een onbegonnen strijd is. Eind 2019 stopt hij ermee. In Game Over wordt Raymond van Barneveld gevolgd tijdens de laatste maanden van zijn darts-carrière. 'Ik weet zeker dat ik, als ik 85 ben en terugkijk op m'n leven, denk: Raym, Raym, Raym, waarom ben je zo geweest, waarom heb je het zo moeilijk voor jezelf gemaakt? Maar dat is nu eenmaal m'n karakter. Weet je wat het met mij is: the world is not enough.'

Mexico Wall 132 (nederlandse editie) I D Oro 2021-03-14 Jesús Ramiro verloor zijn baan in de kogelfabriek en heeft wat geld nodig om zijn studieleningen te betalen. Een vaag persoon benadert hem en biedt hem wat geld aan in ruil voor de kogelvormen en de blauwdrukken voor de kogels. Jesús Ramiro steelt de kogelvormen en de kogelblauwdrukken. Nu zit de politie hem achterna terwijl hij probeert hen een stap voor te blijven. Op 28 februari begint de griepuitbraak in de Verenigde Staten van Amerika. De overheid zet snel maatregelen om iedereen te vaccineren met gratis griepvaccins. Mensen beginnen een paar dagen te sterven nadat ze de gratis griepvaccins hebben gekregen. Jesús Ramiro is er zeker van dat de griepvaccins er iets mee te maken hebben nadat zijn ouders aan de griep zijn overleden. Nu zit hij in de problemen sinds de kogels onwettig zijn verklaard door het uitvoerend bevel van [president Kris Kitty Kleptomaniac]. President Kris Kitty Kleptomaniac van de regering van de rijke (G. O. P.) partij verklaart de staat van beleg in het land. Nu kan president Kris Kitty Kleptomaniac beslissen wie legaal en illegaal in het land is. Hij schept een uitvoerend bevel om het staatsburgerschap van de Verenigde Staten van Amerika af te nemen van iedereen die minder dan \$ 1.000 op zijn bankrekening heeft staan. Hiermee vervulde hij zijn campagnebelofte van "Make America 4 the Rich Again" aan zijn loyale volgelingen in de rijke één procent. Degenen die niet het vereiste minimumbedrag hebben, worden bestempeld als illegalen en worden door Dump-water Deportation Services naar Mexico gedeporteerd. De overlevenden van de griep-epidemie leven nu in vluchtelingenkampen langs de noordelijke Mexicaanse grens.

De duivelsdief Lisa Maxwell 2019-09-04 Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts and Where to Find Them Het betoverende vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven. De laatsten die nog magische krachten bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een aangeboren talent om de tijd te manipuleren. Zij moet al haar krachten aanwenden om magie voor de ondergang te behoeden. Esta's ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie wist, bleek een leugen. Ze dacht dat het Boek der Mysteries de sleutel zou zijn om uit de greep van de Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden bleek groter dan ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier elementaire stenen vinden om de geschiedenis te kunnen herschrijven en de verschrikkelijke kracht van het boek te beteugelen. Pers en boekverkopers 'Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.' **** Hebban.nl 'Een aanrader voor elke liefhebber van fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit steengoed in elkaar en de personages spatten van de pagina's.' ***** Chicklit.nl 'Tijdreizen (mooi gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot geschreven. Een heerlijke serie!' Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort 'Dit is er echt eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een echte aanrader!' Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor

Peter Pan James Matthew Barrie 2010 Peter Pan is de enige jongen die niet groot kan worden. Hij neemt de kinderen van de familie Darling mee naar een land waar geen ouders zijn. Vanaf ca. 10 jaar.

Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011 Transcendentiaal-empirische kritiek op de filosofische traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel ontluistert en conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil en herhaling.

AB Bookman's Weekly 1994

Oranje in revolutie en oorlog. Een Europese geschiedenis, 1772-1890 Jeroen Koch 2018 Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der Nederlanden, maar hun koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I (1772-1843) was bij geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te worden, als opvolger van zijn vader, erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit de Republiek verjaagd en zwierf bijna twee decennia door Europa, dat door de Franse Revolutie en de napoleontische oorlogen in chaos verkeerde. In 'Oranje in revolutie en oorlog' bekijkt historicus Jeroen Koch de geschiedenis van de Oranjevorsten vanaf de nadagen van de Republiek tot aan het begin van het moderne Nederland, en plaatst voor het eerst het wedervaren van de Oranjedynastie in een Europese context.

Bijenboek Charlotte Milner 2018

De jongen die met sneeuw in zijn bed sliep Henning Mankell 2009 Joel (13) woont met zijn vader in het noorden van Zweden. Hij wil zo snel mogelijk volwassen worden. Een van zijn voornemens is dan ook om een naakte vrouw te zien. Vanaf ca. 12 jaar.

Reize rondom de wereld James Cook 1795

De zeven gehangenen Leonid Andrejev 2019-09-12 In dit hartverscheurende verhaal worden de laatste dagen beschreven van zeven gevangenen in het tsaristische Rusland die de doodstraf hebben gekregen: vijf mislukte huurmoordenaars, een boerenknecht die zijn werkgever vermoordde en een gewelddadige dief. Zeven mensen die in de rechtbank hun vonnis aanhoren en in kleine kerkers hun laatste dagen slijten in afwachting van het huiveringwekkende einde dat hen wacht. Zelden komen menselijke emoties als angst, eenzaamheid en wanhoop zo dichtbij. Het verhaal grijpt je bij de strot en laat je niet meer los. Andrejev schreef met De zeven gehangenen een nog altijd levensechte novelle die je door haar duistere schoonheid en onverbiddelijkheid onder de huid gaat zitten.

Junkie William S. Burroughs 1979 Ervaringen van een verslaafde druggebruiker, levend aan de zelfkant van de maatschappij.

Meneer Mac en ik Esther Freud 2015-04-20 Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke kastelein, woont met zijn familie in een dorpje aan de kust van Suffolk. Het leven is rustig en wordt bepaald door de seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een geheimzinnige Schot in het dorp arriveert. Mac – zo noemen de dorpingen hem als ze in het café over hem fluisteren – vertoont eigenaardig gedrag: hij trekt er op de vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het strand over de golven alsof hij naar een teken speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles Rennie Mackintosh, en voor Thomas wordt hij al gauw een bron van fascinatie en verwondering. Juist als de vriendschap tussen Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland Duitsland de oorlog. De zomergasten verlaten het dorp en voor hen in de plaats komen regimenten soldaten op doortocht naar België. Naarmate het brute oorlogsgeweld zwaarder op de kustgemeenschap drukt, worden de dorpingen wantrouwend jegens Mac. In dit gevoelige, meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap schetst Esther Freud een levendig portret van een gemeenschap aan het thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van een man die een van de briljantste en meest miskende kunstenaars van zijn generatie was.

Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online vriendschap, depressie en de grote

invloed van internet. Ik zal hem moeten vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest? Op school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend populaire online strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem betekent. Eliza laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?

De humane stad. 30 voorstellen voor een stad op mensenmaat Pieter Ballon 2017 De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Dat levert een pak vragen op. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid? De Vrije Universiteit Brussel wil op deze vragengolf anticiperen en richtte de Poincarégroep op. De Poincarégroep, dat zijn verschillende academische experts uit verschillende domeinen mét een missie: oplossingen zoeken voor het samenlevingsvraagstuk. Resultaat: 30 concrete voorstellen voor de stad op mensenmaat.

Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamenleving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwerkingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevorderen dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.

Cry freedom John Briley 1989 Een Zuidafrikaanse blanke journalist raakt bevriend met een zwarte vrijheidsstrijder, die hem laat zien hoe zwart-Afrika werkelijk leeft.

De verdwijning van Adèle Bedeau Graeme Macrae Burnet 2018-03-29 Manfred Baumann is een eenling: sociaal onhandig en altijd slecht op zijn gemak. Hij brengt zijn avonden in stilte drinkend door in een rustige bistro in de kleine Franse stad Saint-Louis. Nauwgezet houdt hij Adèle Bedeau in de gaten, tot zij op een dag van de aardbodem verdwijnt. Georgi Gorski - een detective die gekweld wordt door zijn onvermogen om zijn eerste misdaad op te lossen - krijgt de zaak toegewezen. Het onderzoek doet Manfreds wereld op zijn grondvesten schudden en dwingt hem om geheimen uit zijn verleden onder ogen te zien. De verdwijning van Adèle Bedeau is een literaire misdaadroman met als kern het psychologische portret van een buitenstaander die door zijn eigen verbeelding tot het uiterste wordt gedreven.

Piknik op Paradijs Joanna Russ 1971

Verwarring en verleiding Cathy Williams 2011-11-14 Wie trouwt er nu liever met een tuinman dan met een miljonair? Amy hoopte, tijdens een feest in zijn buitenverblijf, indruk te maken op haar steenrijke baas. In plaats daarvan valt ze als een blok voor de tuinman, die haar helpt als ze verdwaalt op het landgoed. Al na één vurige kus weet ze dat ze liever in een tuinhuisje wil wonen dan in een landhuis vol glamour en glitter. Maar dan ontdekt ze wie 'tuinman Rafael' werkelijk is, en beseft ze dat ze door hem is bedrogen. Woedend keert ze zich van hem af. Rafael is echter niet van plan haar zomaar te laten gaan...

De boekbinder Bridget Collins 2019-05-09 Emmett, een boerenzoon, gaat in de leer bij een boekbindster. Zij weet dat hij de aangeboren gave heeft om herinneringen van mensen te wissen en in een uniek boek vast te leggen. Een dergelijk boek kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. Op een dag doet Emmett een verbijsterende ontdekking. In een kluis onder de werkplaats van zijn mentor ontdekt hij een boek met zijn eigen naam erop. Een onvergetelijke historische roman die zich afspeelt in het Engeland van voor de industriële revolutie.

Don't give a fuck Sarah Knight 2016-04-23 Don't Give a Fuck gaat over het terugwinnen van de kwaliteit van je leven. Sarah Knight geeft een eenvoudig te gebruiken tweestappenmethode om je eigen tijd terug te claimen. Niet meer als een kip zonder kop rondrennen om vooral anderen ter wille te zijn. Er zijn genoeg dingen in je leven waar je je wél druk om moet maken – en daar heb je meer tijd voor als je de dingen waar je eigenlijk geen bal om geeft, kunt laten schieten. Ruim na je huis met Marie Kondo nu je hoofd op met Sarah Knight. En dat zonder excuses: #geensorry.

Greta en de reuzen Zoë Tucker 2020-01-15 Greta woont in een prachtig bos dat wordt bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het bos ontdekten, kaptten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden dorpen, de dorpen groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De dieren in het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...

Anne Frank / druk 1 Ruud van der Rol 1992

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijstelsel. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Koning der wrake Mark Lawrence 2012 Nadat Jorg zich heeft gewroken op de graaf van Renar, is hij in diens plaats koning geworden. Maar dat brengt de spoken uit zijn verleden niet tot zwijgen. Vervolg op 'Prins der Wraak'.

Drie graven vol Jamie Mason 2013-10-31 Meer dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke Jason Getty een man die hij nooit had willen leren kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets te dichtbij. Wanneer hij eindelijk leert leven met de realiteit van zijn daad vindt de politie twee andere lijken in zijn tuin.

Hyperbool en nog wat Allie Brosh 2014-09-02 Elke keer als Allie Brosh iets nieuws plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even ontroerend als absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om complexe emoties te vangen in bedrieglijk eenvoudige illustraties. Allie Brosh is zonder twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige diepgang die net de juiste snaar raakt. Haar bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel je voor dat David Sedaris kon tekenen...

Betoverend' - People Magazine

De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub heeft in de kelder. Georges wordt zijn compagnon. Samen houden ze de mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser bedenkt een plan om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver mag je gaan als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De spionnenclub is een spannend en ontroerend boek over vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep houdt en verrast.

Niet schrikken mama Alma Rosa Jeannetta Mathijssen 2019 Vrouwen hebben veel meer mogelijkheden dan vroeger. Maar hoe wordt die vooruitgang daadwerkelijk ervaren? Zijn vrouwen zelfverzekerder geworden dan vroeger? Zijn ze vrijer, gelukkiger, minder bang? En wat hebben al deze veranderingen eigenlijk betekend voor mannen? Alma en Marita Mathijssen schrijven elkaar over de zij/hij-kwestie. Daarbij neemt Alma, die ondanks alles nog veel ongelijkheid ziet, soms standpunten in die voor haar moeder al te radicaal zijn. Marita laat haar dochter zien hoe vrouwen in het verleden voor hun gelijkwaardigheid zijn opgekomen. Niet schrikken mama is een fascinerend brievenboek, waarin het heden scherp wordt gesteld door de lens van het verleden. Bron: Flaptekst, uitgeverinformatie.

Verantwoordelijkheid en oordeel Hannah Arendt 2004 Bundeling van de overdenkingen van de Duitse filosofe (1906-1975) over het kwaad naar aanleiding van de reacties op haar verslag van het proces tegen Adolf Eichmann.

Plotseling, liefde Aharon Appelfeld 2016-01-25 Plotseling, liefde van de veelgeprezen Aharon Appelfeld is een emotioneel boek over de groeiende liefde tussen een oudere schrijver die met zijn dramatische oorlogsverleden worstelt en zijn jonge ongetrouwde hulp. De Israëliëse Ernst, in de zeventig, woont alleen. Zijn eerste vrouw en dochter zijn door de nazi's vermoord, van zijn tweede is hij gescheiden. Hij wordt verzorgd door Irena, dochter van Holocaust-overlevenden. Langzaam geven ze zich bloot en ze beseffen dat ze meer voor elkaar betekenen dan ze dachten wanneer Ernst in een depressie belandt. Plotseling, liefde is ontroerend, hartverscheurend en zal geen lezer onberoerd laten.

Gouden Zoon Pierce Brown 2017-03-22 Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op

Rood. Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos spannende sensatie die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne Collins en Enders Game van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op in de mijnen diep onder de oppervlakte van Mars, waar hij elke dag slopend werk deed om aan een toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar de Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige weg naar vrijheid is een revolutie. En dus offerde Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor wie Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij werd een Gouden, en infiltreerde in hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar ook de toorn van machtige tegenstanders. Om een oorlog te voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan veranderen, moet Darrow verraders confronteren, zijn honger naar wraak onderdrukken – en streven naar een hoopvolle wederopleving in plaats van een gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo's principes van liefde en gerechtigheid te volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets hogers leven. 'Ga naar huis Katniss! Er is een nieuwe ster aan de hemel verschenen!' Monique Manshanden van boekhandel Plukker 'Dit is een veel beter vervolg, sterker nog: een van die zeldzame boeken die alles van zijn voorganger verbetert... In een woord, Gouden Zoon is: opwindend.' Tor.com 'Pierce Brown is een wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde rit vol spanning, intrige, en serieuze, ruige gevechten. Ik wil meer!' Christopher Golden, auteur van Tinnen soldaten en Sneeuwblind

Prins der wrake Mark Lawrence 2012-03-01 Op negenjarige leeftijd moet prins Jorg van Ancrath hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op gruwelijke wijze worden vermoord. De dader is bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een verzoek om hulp bij een wraakexpeditie, blijkt deze nauwelijks geraakt door de moord op zijn vrouw en kind. Voor hem tellen alleen de handelsroutes tussen zijn grondgebied en de streek waar de moordenaar, graaf Renar, heer en meester is. Jorg neemt het heft in eigen hand en bevrijdt een bont gezelschap meedogenloze wetsovertreders uit de kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij maar één ding: hun loyaliteit voor hun vrijheid. Eenmaal onderweg dwingen Jorgs genadeloze krijgskunsten meteen respect af bij de rauwe vechtersbazen, die maar al te bereid zijn om samen met hem graaf Renar aan te vallen en deze voorgoed uit te schakelen. Dat betekent evenwel niet dat Jorg en de zijnen het gemakkelijk krijgen - de wrede graaf blijkt een geducht tegenstander.

The Long Sword Richard C. Spargur

Als alles is gezegd Anne Griffin 2019-04-09 Vijf drankjes, één nacht: Maurice Hannigan heft nog vijf keer het glas op zijn leven Op een avond in juni bestelt de vierentachtigjarige Maurice Hannigan vijf drankjes aan de bar van een hotel. Met elk drankje heft hij het glas op iemand die belangrijk is geweest in zijn leven. Zijn jong gestorven broer, zijn ingewikkelde schoonzus, zijn dochtertje dat slechts vijftien minuten oud werd, zijn zoon in het verre Amerika en zijn geliefde vrouw. Door deze mensen, die hem inmiddels allemaal hebben verlaten, vertelt hij zijn levensverhaal, met alle spijt, ruzies, vreugde en liefde die erbij horen. Als je vijf mensen zou moeten opnoemen die het belangrijkste zijn geweest in je leven, wie zou je dan kiezen? Als je op elk van hen een toast zou uitbrengen, wat zou je dan zeggen? En wat zou je over jezelf te weten komen als alles is gezegd en gedaan? Over Als alles is gezegd 'Meesterlijk en met veel gevoel voor sfeer en humor geschreven roman.' - Zin